

Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camp

**Orde van dienst voor zondag 31 mei 2026,
aanvang 10 uur
in de Dorpskerk in Schoorl**



Voorganger: ds. Annerien Groenendijk, Bergen
Organist: Willem Leegwater
Ambtsdrager van dienst: Anneke Maijer

Welkom

Moment van Stilte

We zingen aanvangslied 283 - In de veelheid van geluiden

Aanvangswoord en Groet

Gebed voor de nood van de wereld – korte inleiding en dan zingen wij **lied 1008** – Rechter in het licht verheven

We zingen glorialied 704 – Dank, dank nu allen God

Dienst van het Woord

Gebed

Eerste schriftlezing: Wijsheid van Jezus, Sirach 6, 5-17

Hartelijke woorden maken veel vrienden,
wie goede dingen zegt, krijgt een hoffelijk antwoord.
Laat velen vriendschappelijk met je omgaan,
maar laat slechts één op de duizend je raadgever zijn.
Als je iemand tot vriend wilt maken,
stel hem dan eerst op de proef, vertrouw haar niet te snel.
Sommige vrienden zijn enkel je vriend in goede tijden,
in slechte tijden zie je ze niet.
Er zijn vrienden die opeens je vijand worden
en jullie ruzie tot je schande verder vertellen.
Er zijn vriendinnen die met je aan tafel zitten,
maar in slechte tijden zie je ze niet.
Als het je goed gaat lopen ze achter je aan
en gaan ze gemoedelijk met je slaven om;
maar als het je slecht gaat
keren ze zich tegen je en laten ze je in de steek.
Ga je vijanden uit de weg en houd je vrienden in de gaten.
Een trouwe vriendin is een veilige schuilplaats,
wie er een gevonden heeft, heeft een schat gevonden.
Een trouwe vriend is onbetaalbaar,
tegen zijn waarde weegt niets op.
Een trouwe vriend of vriendin is een levenskruid -
wie ontzag heeft voor God, vindt zo'n vriend.
Wie ontzag heeft voor God, houdt zijn/haar vrienden en vriendinnen in ere;
zoals jezelf bent, zo zijn de mensen met wie je omgaat.

We zingen lied 568a – Ubi caritas (3x)

Tweede schriftlezing: Johannes 15: 9-17

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad.

Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

We zingen lied 841: 1 en 2 – Wat zijn de goede vruchten

Overdenking

Meditatieve muziek

We zingen lied 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht

Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen en collectedoelen

De opbrengst van de **1e collecte, diaconaal: Hulphond Nederland**

Hulphond Nederland heeft ruim veertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. De organisatie kan door de inzet van deskundige trainers voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden opleiden. Een hulphond voorkomt isolement voor veel mensen en biedt nieuw perspectief.

De opbrengst van de **2e collecte** is voor de kosten van onderhoud van onze kerken en de kosten van de eredienst.

U kunt ook bijdragen via deze **Givt app**.
De diaconale collecte is altijd collecte 1
en de collecte voor 'de kerk' is collecte 2.



Of bijdragen via deze **iDeal QRcode**.
Uw gift via deze code wordt verdeeld
over het diaconale doel (60%) en
'de kerk' (40%).
Het bedrag is aanpasbaar.

We zingen slotlied 419 - Wonen overal nergens thuis

Wegzending en Zegen (afgesloten met het zingen van 3x Amen door de gemeente)

Na de dienst bent u welkom voor een
kopje koffie/thee in de consistorie achter de kerk.



Op zondag 7 juni 2026 is er om 10 uur dienst in het Witte Kerkje in Groet met ds. Lettie Oosterhof en organist/pianist Hans Boorsma.