

Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camp

**Witte Donderdag
2 april 2026, 19.30 uur,
in het Witte Kerkje in Groet**

Breken



Viering Laatste Avondmaal

We vieren rond de tafel de maaltijd die Jezus vierde met de leerlingen voorafgaand aan zijn weg naar het kruis.

***Voorganger: ds. Lettie Oosterhof,
Organist: Willem Leegwater
Ambtsdrager van dienst: Marjan Huisman***

Bij binnenkomst is het stil

De klok slaat half 8

Woorden aan het begin

Gebed

We zingen lied 390: 1, 4 en 5 – Het brood in de aarde gevonden

1. Het brood in de aarde gevonden,
het brood door handen gemaakt,
het brood van tranen en zorgen,
dat brood dat naar mensen smaakt.

4. Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

5. Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.

Lezing: Mattheus 26: 1-13

Toen Jezus deze laatste rede beëindigd had, zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach. Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.' Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hogepriester, Kajafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. 'Maar niet op het feest,' zeiden ze, 'want dan komt het volk in opstand.'

Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan een huidziekte had geleden – aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden: 'Wat een verspilling! Die olie had immers duur verkocht kunnen worden, en dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.' Jezus hoorde het en zei: 'Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Zij heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn altijd bij jullie, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Door die olie over Mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf. Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.'

We zingen lied 558: 1 t/m 5 – Jezus, om uw lijden groot

1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.
2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
3. Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.
4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.
5. Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.



Overdenking

We zingen lied 558: 6 t/m 9 – Om het zwijgen, het geduld

6. Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchteloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

7. Om het woord van goddelijk recht
dat Gij tot uw rechters zegt,
- zelf hebt Ge uw geding beslecht, -
Kyrie eleison.

8. Om de doornen van uw kroon,
om de geseling en de hoon,
roepen wij, o Mensenzoon,
Kyrie eleison.

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
om de speerstoot in uw zij,
ga aan onze schuld voorbij,
Kyrie eleison.

RONDE TAFEL

Tafelgebed

Zo is het gegaan. Toen de mensen niet meer naar Jezus wilden luisteren, en hem wilden doden, toen ging hij eerst met zijn vrienden aan tafel. Onder het eten zei hij dat een van hen hem zou uitleveren. Ontsteld riepen ze: Ik toch niet, ik toch niet, Heer? Hij antwoordde: hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. Toen zei Judas: Ik ben het toch niet rabbi? En Jezus antwoordde: Jij zegt het.

Zo zou hij van hen gaan. Maar hij zei ook: ik geef jullie dit ritueel, houdt dit in ere. Noem mijn naam. Dan ben ik erbij, in jullie hart, in jullie hoofd, in jullie handen als je brood breekt en de wijn ronddeelt.

En zo mogen wij hier nog steeds met hem aan deze tafel zitten. Een tafel voor ieder die houvast zoekt in zijn woorden, zijn verhalen. In je eigen leven, in de wereld waarin je soms zo stuurloos rond kunt drijven, zo rusteloos kunt dwalen, zo veel hebt te vragen. Brood en wijn, vrucht van de wijnstok voor iedereen: om niet te vergeten hoe Jezus omging met gewonde en kwetsbare mensen. Hoe hij ze hun kracht teruggaf. Hoe wat gebroken en kapot is geheeld kan worden.

We zingen lied 558: 10 – Heer, om Uw vijf wonden rood

10. Heer, om uw vijf wonden rood,
om uw onverdiende dood,
smeken wij in onze nood,
Kyrie eleison.

Lezen: Matteus 26: 26-28

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 'Neem, eet, dit is mijn lichaam.' En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.'

Onze Vader

Vredeswens

Jezus heeft gezegd: 'Mijn vrede geef ik jullie.' Zijn vrede is iets voor mensen samen, om te ontvangen en door te geven. Laten we dat in een gebaar tot uitdrukking brengen.

We zingen lied 568a - Ubi caritas (herh.)

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

Vertaling:

Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Nodiging

Delen van brood en wijn

Muziek gespeeld door Willem Leegwater:

Sei gegrüßet, Jesu gütig (BWV 768) - *Johann Sebastian Bach (1685-1750)*

Toedekken brood en wijn, we blazen de kaarsen uit

OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG

Lezen Mattheus 26:29-30

'Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.'

Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

Slottekst lezen en bidden: Psalm 26

Spreek recht, naar waarheid,

God-die-zal.

Ik ben onschuldig.

Proef mijn nieren, toets mijn hart:

Mij voor ogen staat uw vriendschap,

Ik zat niet met leugenaars te liegen.

Ik was mijn handen in onschuld;

Steek kaarsen op, brand wierook

Zing de lofzang mee.

Want uw huis heb ik lief

Om het licht daar, om uw overwicht,

Uw woord daar, stralend.

Daar is mijn ziel, niet bij moordenaars

En roversbenden, niet bij pooiers-

Ik ben onschuldig.

Toch? En wij dan? Schuldig aan wat dan?

Aan dingen waar je niet van weet....

Door mee te doen aan...onbewust?

Breng ons tot inzicht,

Bevrijd ons, wek ons geweten

Uit de ban van onbewustheid.

Zet onze voeten stevig neer –

Zeg ga, duw ons zacht en stevig.

Help ons gaan naar de Hof van Olijven.

*Wij verlaten in stilte de kerk, op weg naar de donkerste dag, Goede Vrijdag.
Morgenavond zijn we stil rond de gezongen en gelezen Johannes-Passion
van de componist Heinrich Schütz (1585-1672)*



Jezus in het huis van Simon (ca. 1467) van Dieric Bouts

