

**Orde van dienst
Nieuwjaarsviering zondag 5 januari 2025,
10 uur, in het Witte Kerkje in Groet**

Heilig huis – Veilig huis



**Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof
Organist: Henk van der Meiden
Ambtsdrager van dienst: Hanny Beeldman**

Welkom

Moment van Stilte

Aanvangslied 513 – God heeft het eerste woord

Begroeting en gebed aan het begin van het jaar

Bij de foto's van 2024

We zingen lied 280: 1, 2 en 3 – De vreugde voert ons naar dit huis

Lezing Psalm 148

We zingen lied 280: 4 en 5

Onveilige wereld - onzekere toekomst

Muziek

Kansen

We zingen: Ga maar gerust



1 Ga maar ge-rust, want Ik zal met je mee-gaan.
Ik ben je ba-ken, ook in die-pe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal op-staan.
Ik ben de hand die op je vriend-schap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voe-ten uit-gaat.
Ik ben de wind waar-door je a-dem haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

(tekst Sytze de Vries, melodie Finlandia, Sibelius)

Mededelingen en collectedoelen

De opbrengst van de **1^e collecte** is voor het Liliane Fonds.
Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

De opbrengst van de **2^e collecte** is voor de kosten van onderhoud van onze kerken en de kosten van de eredienst.



U kunt ook bijdragen via deze **Givt app**.
De diaconale collecte is altijd collecte 1
en de collecte voor 'de kerk' is collecte 2.



Of bijdragen via deze **iDeal QRcode**.
Uw gift via deze code wordt verdeeld
over het diaconale doel (60%) en
'de kerk' (40%).
Het bedrag is aanpasbaar.

We zingen het slotlied: Nog voor wij

Nog voor wij kunnen heten,
heb jij ons al gekend,
genoemd en aangesproken
tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen
maar worden als het kind
dat bij zijn naam geroepen,
een nieuw vertrouwen vindt.

Nog voor wij kunnen vragen
heb jij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten
wijs jij ons zelf het spoor.
Jouw lamp voor onze voeten
geeft dan het volle zicht.
jij wacht ons aan de einder
als horizon van licht.

(Tekst Sytze de Vries, Melodie: Liedboek 968)

Zegen voor 5 januari

Moge wat op je weg komt
jou tot zegen zijn:
de pijn van de ontbering,
de tijd van de verwachting,
het genot van de volheid,
de kaalte van het gemis.
En bovenal de vreugde van de ontmoeting.
God zegene jouw weg,
moge jouw leven tot Gods eer zijn.
AMEN

**Op 12 januari 2024, 10 uur,
is er dienst in de Dorpskerk in Schoorl.**

**Voorganger: Ds. Helene Perfors,
predikant in de Rijnmond
Organist: Willem Leegwater**