

Vesper op oudejaarsavond 2024 in de Dorpskerk in Schoorl, aanvang 19.30 uur

Met
Lettie Oosterhof, voorganger
Henk van der Meiden, organist
Marjan Huisman, ambtsdrager van dienst

Welkom

Zingen: 602: 1 en 2 - Met niets van niets

Woord en gebed aan het begin

Zingen 602: 3 en 4

Lezen Prediker 3: 1-8



7 plus 1 lichtjes uit de kerkdiensten van 2024

*iets van God kan niet dood

*Leegte als monument

Zingen: 494: 1 en 3 - Vanwaar zijt Gij gekomen

*Volkslied van gerechtigheid

Muziek

*Kleiner leven, kleiner groeien

*Drink water

Drink water uit de bron waar paarden drinken.

Een paard zal alleen water drinken dat gezond is.

Eet de vrucht die is aangeraakt door een worm.

Kies de paddenstoel waarop de insecten zitten.

Plant de boom waar de mol graaft.

Bouw je huis daar waar de slang zit om zichzelf op te warmen.

Graaf je fontein waar de vogels zich verbergen voor hitte.

Ga slapen en word samen met de vogels wakker – je zult elke dag gouden granen oogsten.

Eet meer groen, je zult stevige benen krijgen en een sterk hart, net als de wezens van het bos.

Zwem vaak en je zult je op aarde als een vis in het water voelen.

Kijk zo vaak mogelijk naar de lucht en je gedachten zullen licht en helder worden.

Wees stil, spreek slechts weinig woorden en er zal stilte in je hart komen,

je geest zal kalm en vol vrede zijn. ~ Serafim van Sarov

Zingen 695: 1, 2, 3, 4 - Heer, raak mij aan met uw adem

*Gedicht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Blijf geborgen in je naam wees gezegend
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen
De rafels van je hart, omdat je bent gesleten
Om je wezen, zwak en sterk
Leven is een mensenwerk

Blijf geborgen in je naam
Wees gezegend
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker
Pijnen in je lijf, en je geloof in morgen
Om je wezen, zwak en sterk Leven is een mensenwerk

Blijf geborgen in je naam
Wees gezegend
Om wie je hebt getroost, de keren dat je lachte.
Om heel je reisverhaal met alle mensenfouten
Om je wezen, zwak en sterk
Leven is een mensenwerk.

Zingen: lied 695: 5

*Verlangen naar wat zuiver is



*Gebed

Slotlied en zegen

Mededelingen en collectes:

De 1^{ste} collecte-diaconaal is voor de Brandwondenstichting –
Ieder jaar gaan zo'n 92.000 mensen met een brandwond naar de huisartsenpost of
komen terecht bij de spoedeisende hulp. Zo'n 900 mensen moeten voor behandeling
naar een brandwondencentrum. Ernstige brandwonden houden iemand weken of zelfs
maanden in het ziekenhuis en tekenen je voor het leven.

De 2^{de} collecte is voor de kosten van onderhoud van onze kerken en de kosten van
de eredienst.

U kunt voor de collectes ook gebruik maken van 1 van deze QR-codes.
Collectes apart instelbaar bij Givt-app. Bij IDealcode 1 bedrag (60% diaconie+40% kerk)

