

Vensters op God

Orde van dienst
viering zondag 22 september 2024,
10 uur, in het Witte Kerkje in Groet



Voorganger: ds Lettie Oosterhof
Muziek organist: Willem Leegwater,
Ambtsdrager van dienst: Martin de Zwart

Over deze dienst in de Maand van de Schepping: 1 september tot 6 oktober

Van 1 september tot 6 oktober staan de zondagen in het Witte Kerkje in Groet in het teken van **De maand van de Schepping**. Paus Franciscus riep in 2015 op om ieder jaar in september te bidden voor de Schepping. Hij schreef in 2015 ook de “eco-encycliek” Laudato si, over de klimaatcrisis. Hij deed dat in navolging van de oosters-orthodoxe kerken. In Groet horen we op deze zondag over de eeuwenoude natuurwijsheid van de orthodoxe christenheid. Over twee weken op 6 oktober sluiten we af met een gedichtenviering. Gedichten op muziek door het Grenslandtrio.

Muziek

De klok slaat 10

Welkom

Stilte

Aanvangslied: lied 287, 1,2 en 5 - Rond het licht dat leven doet.

Beginwoorden

Gebied afgewisseld met zingen: lied 833 - Neem mij aan zoals ik ben



Neem mij aan zo - als ik ben; Wek in mij wie ik zal zijn;



Druk uw ze - gel op mijn hart En leef in mij

Lezen: Psalm 148

Loof de HEER, bewoners van de hemel,
loof hem daar in de hoogten,
loof hem, al zijn herauten,
loof hem, heel zijn engelenmacht.
Loof hem, zon en maan,
loof hem, heldere sterren,
loof hem, hoogste hemelen,
water boven de hoge hemel.
Laten zij loven de naam van de HEER:
op zijn bevel zijn zij geschapen,
hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
hij stelde een wet die nooit zal vergaan.
Loof de HEER, bewoners van de aarde,
zeemonsters en oceanen, vuur en hagel,
sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt.
Alle bergen en heuveltoppen,
hout dat vrucht draagt, alle ceders,
dieren van het veld en dieren in de wei,
alles wat kruipt en op vleugels gaat.
Koningen van de aarde en alle naties,
vorsten en alle leiders van de aarde,
jonge mannen en jonge vrouwen,
oud en jong tezamen.
Laten zij loven de naam van de HEER,
alleen zijn naam is hoogverheven,
zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
de roem van al wie hem trouw zijn,
het volk van Israël, dat hem nabij is.
Halleluja!

Muziek

Overdenking: Bang voor wolven, beren of...mensen?

*Drink water uit de bron waar
paarden drinken.*

*Een paard zal alleen water drinken
dat gezond is.*

Leg je bed neer waar de kat slaapt.

*Eet de vrucht die is aangeraakt
door een worm.*

*Kies de paddenstoel waarop de
insecten zitten.*

Plant de boom waar de mol graaft.

*Bouw je huis daar waar de slang zit
om zichzelf op te warmen.*

*Graaf je fontein waar de vogels zich
verbergen voor hitte.*

*Ga slapen en word samen met de
vogels wakker – je zult elke dag
gouden granen oogsten.*

*Eet meer groen, je zult stevige
benen krijgen en een sterk hart, net als de wezens van het bos.*

Zwem vaak en je zult je op aarde als een vis in het water voelen.

*Kijk zo vaak mogelijk naar de lucht en je gedachten zullen licht en helder
worden.*

*Wees stil, spreek slechts weinig woorden en er zal stilte in je hart komen, je
geest zal kalm en vol vrede zijn.*

~ Serafim van Sarov



Zingen: lied 263 - Wees gij mijn toevlucht.

Gebeden afgewisseld met zingen: lied 117d – Laudate.

Musical score for the first system of 'Laudate'. It consists of a treble and a bass staff. The treble staff has a melody with lyrics: 'Lau - da - te om - nes gen - tes, lau - da - te Do - mi - Sing prais - es, all you peo - ples, sing prais - es to the'. The bass staff provides a harmonic accompaniment.

Musical score for the second system of 'Laudate'. It consists of a treble and a bass staff. The treble staff has a melody with lyrics: 'num. Lau - da - te om - nes gen - tes, lau - da - te Do - mi - num! Lord. Sing prais - es, all you peo - ples, sing prais - es to the Lord!'. The bass staff provides a harmonic accompaniment.

Mededelingen en collectedoelen

1e collecte: diaconaal - Kerk in Actie, Vredesweek.

SYRIË - BOUW DE KERK WEER OP

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie verwoeste kerken in Syrië weer op te bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! De kerk is er letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht afkomst of geloof.

De **2e collecte** is voor de kosten van onderhoud van de kerken en de kosten van de eredienst.

U kunt ook bijdragen **via deze Givt app.**
De diaconale collecte is altijd collecte 1 en de
collecte voor de kerk is collecte 2.



Of bijdagen via deze iDeal QR code.
Uw gift via deze code zal worden verdeeld
over het diaconale doel (60%) en de
'de Kerk' (40%). Het bedrag is aanpasbaar.

Slotlied: lied 985 - Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven.

Wegzending en Zegen (afgesloten met het zingen van 3x Amen)

Zegen

Dat de hemel je zegent,
De zon op je schijnt,
De regen je verkoelt,
De sterren je bijlichten
Dat de aarde je zegent
En dat jij de aarde zegent
Met zaaien en oogsten
En delen met anderen.
Zo zegene je de Eeuwige,
door zijn Geest van wijsheid
die in alles woont.

Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie/thee in de Witte Huisjes.



**Zondag 29-9- 2024 is er om 10 uur dienst
in de Dorpskerk in Schoorl
Voorganger: ds. Luuk van Loo Hoogkarspel
Organist: Willem Leegwater**

Op 6 oktober in deze kerk gedichtenviering met o.a. dit gedicht van William Blake door GRENSLANDTRIO (Ed Stokman, Maartje van Huisstede, Jeroen Gerritsen

ALS DE WERELD TE ZIEN IS IN EEN KORREL ZAND.
ENDE HEMEL IN EEN WITTE ZWAAN.
DAN SCHUILT ONEINDIGHEID,
IN DE PALM VAN JE HAND,
EN ZAL EEUWIGHEID,
IN EEN MINUUT BESTAAN.



Kerk Groet

foto: STEF VISJAGER