

**Ordo offici voor zondag 23 juni 2024,
10.00 uur, in de Dorpskerk te Schoorl.**

**De groene wijsheid van
Hildegard von Bingen**



**Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof
Muzikale invulling: Kwintet Prima Vox
Organist: Willem Leegwater
Ambtsdrager van dienst: Anneke Maijer**



Hildegard werd geboren in 1098 als het tiende kind uit een rijke Duitse familie en werd bestemd voor het religieuze leven in het klooster. Een weg naar ontwikkeling en ontplooiing: een veilige plaats om te leren en te denken, zonder de last en de gevaren van een huwelijk. Ze was toen al een bijzonder kind, dat dingen zag die niemand anders zag. Toen Hildegard 38 was, volgde ze de abdis van haar klooster op. Ze had zich toen al ontwikkeld op allerlei gebieden: theologie, muziek, geneeskunde, natuurkunde, kunst. Een paar jaar later kwam opeens haar leven op de kop te staan: ze zag God, het 'Levende Licht'. Een alles veranderende mystieke ervaring. Ze wilde eigenlijk niet, maar een ziekte dwong haar als het ware om op te schrijven wat ze had gezien. Dat werd haar eerste (van 3) visioenenboek *Scivias*, een beschrijving van God, de schepping, de mens. Een allesomvattende visie op de werkelijkheid. Compleet met schitterende miniaturen die haar visioenen uitbeeldden. Tot in de hoogste kringen van de destijds bekende wereld werd ze bekend: allerlei geleerden, maar ook de paus en de keizer. Hildegard nam geen blad voor de mond als er in haar ogen dingen misgingen. Velen bezochten haar klooster voor adviezen rondom geloof en geneeskunde en ze correspondeerde met een verbluffende hoeveelheid mensen uit alle lagen van de bevolking, vooral met vrouwen.



Voor de dienst zingt Prima Vox: O mirum admirandum
Antifoon voor de heilige Disibodus, een Ierse monnik die het gebied waar Hildegard woonde gekerstend heeft. Het klooster waar zij intrad toen ze pas 13 was, bevond zich op de naar hem genoemde Disibodenberg. Halverwege de Hildegardweg kan de pelgrim daar nog steeds vertoeven in de mystiek ruimte van de kloosterruïne.

Welkom en stilte

Prima Vox: O ignis Spiritus

O ignis spiritus paracliti,
vita vite omnis creature,

sanctus es vivificando formas.

Sanctus es unguendo
periculose fractos;
sanctus es tergendendo
fetida vulnera.

O spiraculum sanctitatis,
o ignis caritatis,
o dulcis gustus in pectoribus
et infusio cordium
in bono odore virtutum.

O fons purissime,
in quo consideratur
quod Deus alienos colligit
et perditos requirit.

O lorica vite
et spes compaginis membrorum
omnium

et o cingulum honestatis
salva beatos.

Custodi eos
qui carcerati sunt ab inimico,
et solve ligatos
quos divina vis salvare vult.

O iter fortissimum
quod penetravit omnia;
in altissimis et in terrenis
et in omnibus abyssis
tu omnes componis et colligis.

De te nubes fluunt,
ether volat,
lapides humorem habent,
aque rivulos educunt,

et terra viriditatem sudat.

Tu etiam semper educis doctos
per inspirationem Sapiente

O geestesvuur dat onze pleitbezorger is,
leven des levens van ieder schepsel,
Gij zijt heilig door het tot leven brengen
der vormen.

Gij zijt heilig omdat u hen zalft
die gevaarlijk gewond zijn,

Gij zijt heilig omdat u
de stinkende wonden afwist.

O adem der heiligheid,
o vuur der liefde,

o zoete smaak in de borst,
u doordrinkt de harten

met de goede geur der deugden.

O zuiverste bron

waarin geschouwd wordt

hoe God de heidenen verzamelt

en de verlorenen poogt terug te vinden.

O pantser des levens,

o hoop aller leden op eenwording

en o gordel der eerbaarheid,

red de gezegenden.

Behoed hen

die gekerkerd zijn door de vijand

en maak de geboeiden los,

de heilige kracht wil hen redden.

O rotsvast pad,

dat in alles is doorgedrongen;

in de hoogste plaatsen en in de vlakten

en in alle afgronden

vormt en verenigt Gij allen.

Uit U drijven de wolken,

jagen de ijle luchten voort,

druipen de stenen van vochtigheid,

voeden de wateren de beken

en dampst de aarde van groene

vruchtbaarheid.

Ja zelfs leidt u altijd de wijzen

die verblijd zijn

letificos.
Unde laus tibi sit,
qui es sonus laudis,
et gaudium vite,
spes et honor fortissimus
dans premia lucis.
Vertaling Ensemble Cercamon

door de inblazingen der wijsheid.
Daarom zij u de lof
die zelf de klank des lofs zijt
en de vreugde des levens,
hoop en krachtige eer
die de beloning geeft van het licht.

Aanvangswoord en gebed om Geest

We zingen Lied 695 – Heer, raak mij aan met uw adem

Tekst: Gedeeld verlangen

Lezing Mattheüs 6: 24-34

Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Prima Vox: O virga mediatrix

Alleluia. O virga mediatrix sancta
viscera tua mortem superaverunt, et
venter tuus omnes creaturas illuminavit
in pulchro flore de suavissima
integritate clausi pudoris tui orto.
Alleluia. Alleluia.

*O twijg, middelares, jouw heilig
lichaam heeft de dood overwonnen.
voor alle schepselen licht gebracht
omdat jij die prachtige bloem hebt
gedragen. in je baarmoeder. Dankzij
jouw zuiverheid en kuisheid.
Alleluia.*

Prima Vox: O frondens virga

O frondens virga, in tua nobilitate stans
Sicut aurora procedit: nunc gaude et
Laetare
Et nos debiles dignare a mala consuetudine liberare
Atque manum tuam porridge ad erigendum nos.

*O bloeiende tak, daar sta je in al je adel
Als de morgen ontwaakt
Verheug je
Ook al zijn wij kwetsbaar, jij maakt ons waardig
Behoed ons voor slechtheid
Strekt je hand uit om ons rechtop te doen staan.*

Tekst: Groenkracht

Prima Vox: O viridissima virga

*In dit lied wordt de maagd Maria bezongen en de prachtige bloem,
de Zoon van wie zij zwanger was; met een overvloed aan beelden en
woorden ontleend aan de groene natuur. De maagd is een allergroenste
tak, beschenen door de zon, geurend als balsem. In haar is de prachtige
bloem opgebloeid, die alles groene levenskracht geeft, geuren aan alle
kruiden die droog waren. Dauw kwam op het gras vanuit de hemel,
overal ontsproten vruchten en vogels nestelden, voedsel voor de*



mensen en vreugde. De volkomen vreugde was in Maria omdat zij de bloem leven gaf die we de zoon van God noemen.

O viridissima virga
ave, que in ventoso flabro
sciscitationis
sanctorum prodisti.
Cum venit tempus quod tu
floruisti in ramis tuis,
ave, ave fuit tibi, quia calor solis
in te sudavit
sicut odor balsami.
Nam in te floruit
pulcher flos qui odorem dedit
omnibus aromatibus que arida
erant.
Et illa apparuerunt omnia in
viriditate plena.

Unde celi dederunt rorem super
gramen
et omnis terra leta facta est
quoniam viscera ipsius
frumentum
protulerunt et quoniam volucres
coeli nidos
in ipsa habuerunt.
Deinde facta est esca hominibus
et gaudium magnum epulantium.
Unde, o suavis Virgo, in te non
deficit ullum gaudium.
Hec omnia Eva contempsit.
Nunc autem laus sit Altissimo

Tekst: Verbinding in tijd en ruimte



Gebeden afgewisseld met zingen lied 681 - Veni sancte Spiritus

Mededelingen en collectes

1^e collecte diaconaal: Kerk in actie werelddiaconaat Libanon. TRAINING IN THUISZORG BIEDT WERK ÉN HOOP

De **2^e collecte** is als altijd voor de kosten van onderhoud van de kerken en de kosten van de eredienst.



U kunt contant bijdragen aan de collectes, maar ook gebruik maken van de GIVT QRcode (bedrag per doel instelbaar) of de iDeal QRcode (1 bedrag instelbaar: 60% voor diaconale doel en 40% voor 'de kerk')



Prima Vox: O Virtus sapientiae O virtus Sapientiae, que circuiens circuiisti,
comprehendendo omnia in una via que habet vitam,
tres alas habens, quarum una in altum volat et altera de terra sudatet
tercia undique volat.
Laus tibi sit, sicut te decet, o Sapientia.

Goddelijke Wijsheid

O kracht van Wijsheid
die alles kringelend en
cirkelend
bevat en omvat
in één weg die leven heeft!
U hebt drie vleugels:
de ene vliegt opwaarts,
de tweede zweet,
doet zoet de aarde druppelen,
de derde vliegt alom.
Lof zij u, o Wijsheid,
zij komt u toe.



Slottekst

Zegen

Dat de hemel je zegent,
de zon op je schijnt,
de regen je verkoelt
de sterren je bij lichten

Dat de aarde je zegent
en dat jij de aarde zegent
met zaaien en oogsten
en delen met anderen.

Zo zegene je God, de Vader, de Zoon en de HG

Slotlied 425 – Vervuld van uw zegen

**Na de dienst bent u welkom voor
een kopje koffie/thee in de consistorie**



**Zondag 30 juni 2024 is er om 10.00 uur
dienst in het Witte Kerkje te Groet**

**Voorganger: Ds. Hittjo Hummelen uit
Egmond**

Organist: Henk van der Meiden

