

**Orde van dienst  
zondag 2 juni 2024, 10 uur,  
in het Witte Kerkje in Groet**



**Aandachtig lopen**

**Voorganger: ds. Lettie Oosterhof  
Organist: Willem Leegwater  
Ambtsdrager van dienst:  
Hanny Beeldman**

## **Welkom en stilte**

**Aanvangslied 209 (op de melodie van lied 360) –**

Heer Jezus, o Gij dageraad

## **Begroeting**

**Gebed afgewisseld met lied 833 –** Neem mij aan zoals ik ben

**Zingen lied 858 –** Vernieuw in ons, o God

## **Waar gaat het over?**

### **Psalm 121 - Een pelgrimslied**

**ALLEN: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?**

V: Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.

De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw  
aan je rechterhand;

overdag kan de zon je niet steken,  
bij nacht de maan je niet schaden.

De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven,  
De HEER houdt de wacht over je gaan en komen  
van nu tot in eeuwigheid.

**ALLEN: Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp?**

**Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.**

**Zingen lied 91a: 1, 2, 3 –** Wie in de schaduw Gods mag

wonen

## Overdenking

Zingen lied: 905: 1, 3, 4 – Wie zich door God alleen laat  
leiden

### *Gods grootsheid*

*De wereld is geladen met de grootsheid van God.  
Zij zal uitvlammen, zoals gloed komt van geschudde folie;  
zij groeit uit tot een grootheid, zoals uit een pers olie  
druipt. Waarom houdt men zich niet aan zijn gebod?  
Generaties zijn gegaan, zijn gegaan, zijn gegaan;  
en alles is door hun doen geschroeid, besmeurd, vervaagd;  
en draagt hun vuil en deelt hun zweet; naakt  
is nu de aarde, geen voet voelt haar met schoenen aan.*

*En ondanks alles zal de natuur er altijd zijn;  
de liefste frisheid leeft diep in ieder wezen;  
en ofschoon uit het zwarte westen het laatste licht verdween  
is aan de bruine oostenrand de morgen oh! gerezen -  
want op de gebogen wereld is de Heilige Geest met zijn  
warme borst en ah! heldere vleugels broedend bezig.*

*Gerard Manley Hopkins (1844-1889)*

## Voorbeden

### Mededelingen en collectedoelen

**1<sup>e</sup> collecte: diaconaal – IKES.** In de Witte Tent van het Interkerkelijk Evangelisatieproject Schoorl worden ook deze zomer 5 weken lang naast vieringen weer allerlei activiteiten georganiseerd voor volwassenen en kinderen.

De **2<sup>e</sup> collecte** is als gebruikelijk voor de kosten van onderhoud van onze kerken en de kosten van de eredienst.

U kunt ook bijdragen **via deze Givt app.**  
De diaconale collecte is altijd collecte 1 en de  
collecte voor de kerk is collecte 2.



Of bijdagen via deze iDeal QR code.  
Uw gift via deze code zal worden verdeeld  
over het diaconale doel (60%) en de  
'de Kerk' (40%). Het bedrag is aanpasbaar.

**Slotlied 416 - Ga met God**

**Zegen (afgesloten met het zingen van 3x Amen door de  
gemeente)**

**Na de dienst bent u welkom voor een  
kopje koffie/thee in de consistorie.**



Deze dienst kan ook beluisterd worden op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)  
Andere info vindt u in *MensenKerk*, de tweewekelijkse  
nieuwsbrief, of op de website [www.kerkschoorl.nl](http://www.kerkschoorl.nl)

**Zondag 9 juni 2024 is er om 10 uur dienst  
in de Dorpskerk in Schoorl**

**Voorganger: Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar  
Organist: Leen Koning**