

Liturgie zondag 26 februari 2023

Eerste zondag van de veertigdagentijd

Dorpskerk Schoorl

Voorganger Lettie Oosterhof – Ambtsdrager van dienst Hessel Benedictus – Organist Willem Leegwater

Beproeven en proeven

In deze dienst vieren we de Maaltijd van Jezus

Welkom en stilte

Zingen: 283: 1,2,3

Gebed

Zingen: 283: 4,5

Waar gaat het over?

Lezing Lukas 4

Jezus door de duivel op de proef gesteld

¹ Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn geleid, ² waar Hij veertig dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at Hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren, had Hij grote honger. ³ De duivel zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.' ⁴ Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen."' ⁵ Toen bracht de duivel Hem naar een hooggelegen plaats en liet Hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. ⁶ De duivel zei tegen Hem: 'Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; ⁷ als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.' ⁸ Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem."' ⁹ De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette Hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen Hem: 'Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. ¹⁰ Want er staat geschreven: "Zijn engelen zal Hij opdracht geven om over U te waken." ¹¹ En ook: "Op hun handen zullen zij U dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen." ¹² Maar Jezus antwoordde: 'Er is gezegd: "Stel de Heer, uw God, niet op de proef."' ¹³ Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij Hem vandaan.



Wat is beproeving? Lied 538:

Hoe houd je vol? Lied 538: 2

Gebed Lied 538: 3

Kommetje

Muziek





Voedsel

voor onderweg, de maaltijd van de Heer

Nodiging en tafelgebed

Open uw hart en bidt met mij en vrede zij met u allen.

Goede God,

Hier in de kerk zoeken wij u en hier aan deze tafel ontdekken wij u in het verhaal van Jezus' beproeving. Hij noemde zichzelf levend brood. Brood dat niet alleen ons lichaam voedt maar ook onze ziel sterk maakt in beproevingen.

Zingen 390: 1,2,3,4

Hij noemde zichzelf ware wijnstok. Hij liet zien hoe het is om met u te leven: beproefd en gehavend, vertrapt maar vol kracht en overtuiging leefde hij de hemel op aarde voor ieder mens ruimte en recht.

Zingen 390: 5

Laten we onze verbondenheid met Jezus en elkaar bevestigen door elkaar een hand te geven en vrede te wensen.

Onze Vader

Communie:

V: Op de avond voor zijn dood nam Hij brood in zijn handen, brak het en gaf het ons en zei: 'Neemt het en eet er allen van want dit is mijn lichaam dat gebroken wordt voor u: gedenkt voorgoed mijn Naam. Wij delen het brood.'

Brood gaat rond

Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker in zijn handen, sprak de zegen uit en zei: 'Neemt hem en drinkt er allen uit, dit is de beker met mijn bloed, dat vergoten wordt voor u: gedenkt het nieuw verbond. Wij delen de wijn.'

Wijn in de vorm van druivensap gaat rond in kleine bekertjes.



Heilige Geest

V: Zo blijft hij bij ons, in onze handen, kwetsbaar als wij.

Zo blijft hij bij ons in heilige Geest die ons troost in onze beproevingen, die ons overeind helpt als we moeten volhouden, die ons opnieuw inspireert als we opstaan en weer licht zien.

Slottekst en slotlied 538: 4 en Zegen