

**Dienst op oudejaarsavond 2022,
19.30 uur, Dorpskerk in Schoorl**

Leen Koning - organist,
Anneke Maijer - ambtsdrager van dienst,
Lettie Oosterhof - voorganger

Welkom

**Zingen: 248: 1,2,3 - De dag, door Uwe
gunst ontvangen**

Woord aan het begin



(Cézanne)

Lezen Prediker 3: 1-8

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.
Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.
Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Geen preek. ... maar 8 lichtjes uit 52 voorbij kerkdiensten

*Gebed van de nieuwe dag

*Wijsheid-moed-geloof

Zingen 91a - Wie in de schaduw Gods mag wonen

Song of Peace *Finlandia Cantus live

This is my song, O God of all the nations,
A song of peace, for lands afar and mine
This is my home, the country where my heart is.
Here are my hopes, my dreams, my holy shrine.

But other hearts, in other lands are beating
with hopes and dreams as true and high as mine .
My country's skies are bluer than the ocean
and sunlight beams on cloverleaf and pine
but other lands have sunlight, too,
and clover and skies are everywhere as blue as mine.
O hear my song, thou God of all the nations.
A song of peace for their land and for mine.

*** Stekels**

Zingen 91a: 2

*** Verbeeld je**

Zingen 91a: 3

***Probeer de geschonden wereld te prijzen**

Probeer de geschonden wereld te prijzen.
Herinner je de lange dagen van juni
en wilde aardbeien, druppels wijn, de dauw.
De brandnetels die stelselmatig
de verlaten hoeves van bannelingen overwoekeren.
Je moet de geschonden wereld prijzen,
Je keek naar de chique jachten en boten;
eentje had een lange reis voor de boeg,
terwijl zilte vergetelheid andere restte.
Je zag de vluchtelingen naar niks onderweg,
je hoorde de scherprechters opgewekt zingen,
je zou de geschonden wereld moeten prijzen.
Herinner je de momenten dat we samen waren
in een witte kamer en het gordijn wapperde.
Ga in gedachten terug naar dat concert waar de muziek opflakkerde.
Je raapte eikels in het najaarspark
en bladeren dwarrelden over de littekens van de aarde.
Prijs de geschonden wereld
en de door een lijster verloren grijze veer
en het zachte licht dat dwaalt en verdwijnt en terugkomt.
Adam Zagajewski

Muziek

*** Kleine goedheid**

*** Stilte der stiltes**

Gebed

Zingen: 362: 1 en 3 - Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Zegen

Collectes:

1ste collecte diaconaal: Hulp aan Oekraïne

2de collecte: voor onderhoud van de kerkgebouwen en voor de kosten van de eredienst.