

Kinderkerst in het Witte Kerkje in Groet

24 december 2022

*Met Janneke Mekken,
Sabine Burgering, Mieke
ten Pierick , ds Lettie
Oosterhof*

Bert Huibers, orgel

Er klinkt muziek

Welkom

**De kaarsen
aansteken**

*Na 4 weken van
Advent is het Kerst.
Daarom steken we
vanavond 4 kleine kaarsen aan*

Zingen:

*Eén, twee, drie, vier,
tel je mee, tel je mee,
een, twee, drie, vier
kaarsen branden hier.*



Als het donker is geweest
wordt het licht, dan
is het feest!

Eén, twee, drie, vier
kaarsen branden hier.

... en 1 grote kaars



Zingen: Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien
nooit meer.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw
lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't
niet.

Gaat aan gene straten en gij zult Hem
vinden klaar.

Bet'lem is de stede, daar is 't geschied
voorwaar, kyrieleis.

We worden even stil

**Kerstverhaal uit de
bijbel Lukas 2: 1-
5**



In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekend gemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrie bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth naar Betlehem. Want hij kwam uit de familie van David en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen en ze was zwanger.

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen. ...

Zingen: Luidt klokjes

Luidt, klokjes, klingelingeling; luidt
klokjes kling!

doe je boodschap horen: Jezus is geboren.
Voor die blijde klanken willen wij God
danken.

luidt, klokjes, klingelingeling; luidt
klokjes kling.

Luidt klokjes, klingelingeling: luidt
klokjes kling!

Kerstmis is gekomen, met zijn groene
bomen.

En in alle landen gaan de kaarsjes
branden.

Luidt, klokjes, klingelingeling, luidt
klokjes kling!

De vrolijke noot van herder Jan

Tijdens het verhaal zingen we:

Er is een kindje geboren op aard

Er is een kindje geboren op aard

er is een kindje geboren op aard

't kwam op de aarde voor ons allemaal

't kwam op de aarde voor ons allemaal.

't Kwam op de aarde en 't had er geen
huis,

't kwam op de aarde en 't had er geen
huis.

't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn
kruis,

't kwam op de aarde en 't droeg al zijn
kruis.

Er is een 't kindje geboren in t'strooi
er is een kindje geboren in 't strooi

't lag in een kribbe bedekt met wat hooi
't lag in een kribbe, bedekt met wat
hooi.

...en speelt Janneke: Stille nacht

Na het verhaal zingen we:

Midden in de winternacht..

Midden in de winternacht, ging de hemel
open

Die ons heil der wereld bracht, antwoord
op ons hopen

Elke vogel zingt zijn lied, herders
waarom zingt gij niet?

Laat de citers slaan, blaast de fluiten
aan,

laat de bel, laat de trom, laat de bel-
trom horen:

Jezus is geboren.

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal, en zij
speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied, herders
waarom zingt gij niet
laat de citers slaan, blaast de fluiten
aan,
laat de bel, laat de trom laat de bel-
trom horen,
Jezus is geboren.

Zie daar staat de morgenster, stralend in
het duister
want de dag is niet meer ver, bode van de
luister.

Die ons weldra op zal gaan, herders
blaast uw fluiten aan
laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom
kere om, kere om, laat de bel-trom horen
Jezus is geboren.



Gebed: *misschien weet jij iemand die wel een vrolijk liedje kan gebruiken? In de kerstboom hangen we een muzieknoot op voor ...*

Collecte voor Oekraïne

**Zingen: Ere zij
God**

Ere zij God, Ere zij God,
In den hoge, In den hoge, in den ho-o-ge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.



...

Zegenwens

Ga van hier, maar wees niet bang voor het donker.

Wees niet bang voor het donker buiten
Straal als een ster en verspreid het licht.

Amen

*Mooie kerstdagen en een gezegend
nieuwjaar*