

Liturgie Kerstmorgen 2022



Protestantse Gemeente
Groet - Camp - Schoorl



Dansen op de Vulkaan ...



m.m.v.

Willem Leegwater (orgel)

*Oud.v.dienst/
lector: Martin de Zwart
Jochem van der Kamp*

Fokko F. Omta

Vooraf: Orgelspel Welkom

Aanvangstekst

*Er is een kind geboren
in 't midden van de nacht.
Laat niets zijn slaap verstoren.
Hij brengt ons nieuwe kracht
en vrede in ons hart.
Nieuw leven laat ons hopen.
Dit was zo lang verwacht.*

*De dagen gaan weer lengen.
Het licht groeit met de dag.
Hij zal de liefde brengen
aan wie het niet met zag.
Vertrouw de nieuwe kans,
die zegt dat leven mooi is
en schoonheid altijd mag.*

(tekst: Coot van Doesburgh)

Zingen: *Komt allen tesamen.*

(gewijzigde tekst, Anneke Nederpelt)

1. Komt allen tesamen, onder 't sterre-blinken:
ons-lied zal weerklinken voor 't innerlijk Licht.
Christus geboren, treedt hiermee naar voren:
Komt laten wij aanbidden (3x)
Zijn licht in ons!
2. Drie-een-heid van binnen, hier mag het beginnen,
Voel nu de liefde in je eigen hart.
Zuivere waarheid, vult ons hele wezen.
Komt laten wij aanbidden (3x)
Zijn licht in ons!
3. Ook wij die dit horen, mogen U begroeten
en delen de liefde met iedereen.
Wij willen geven, hartenlicht en leven.
Komt laten wij aanbidden (3x)
Zijn licht in ons!

Gebed op Kerst morgen

Zingen: Lied 489: 1 en 2 (*Komt ons in diepe nacht ter ore*)

Lezing kerstevangelie naar Lukas 2:1-20

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. **2** Deze eerste volkstelling

vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. **3** Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. **4** Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, **5** om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. **6** Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, **7** en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in de nachtopvang van de stad.

Zingen: Lied 494: 1,2, 3. (*Vanwaar zijt gij gekomen*) ...

Vervolg kerstevangelie

8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. **9** Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. **10** De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie



goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: **11** vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. **12** Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ **13** En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: **14** ‘Eer aan God in de hoogste hemel.

Zingen: Lied 506: 1, 2 en 4 (*Wij trekken in een lange stoet* ...)

Vervolg kerstevangelie

5 Toen de engelen waren teruggedaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethleem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ **16** Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. **17** Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. **18** Allen die het hoorden stonden verbaasd over

wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

Zingen: *'t Is geboren het goddelijk kind* (gew. tekst, Anneke Nederpelt)

1. 't Is geboren het Goddelijk kind.
Herders speelt op uw feest-schalmeien
't Is geboren het Goddelijk kind
dat ons allen zo teer bemint.
2. Het zit van binnen, het zit in jou,
daar mag jij de Verlosser vinden
Het zit van binnen ook in jou,
Ga maar voelen, ervaar zijn trouw.
3. Zie het licht dat je werkelijk bent.
Dat zal ieder in jou herkennen.
Voel-in je hart wat je werkelijk bent
Zorg er voor dat je dat erkent.
4. 't Is geboren het Goddelijk kind
Herders speelt op uw feest-schalmeien
't Is geboren het Goddelijk kind
dat ons allen zo teer bemint.

Lezing: uit Gen.3 – een beslissingsmoment in het paradijs:

De slang vroeg aan Eva: “Heeft God werkelijk gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?”.

“We mogen de vruchten van alle bomen eten - antwoordde Eva, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven”.

“Jullie zullen helemaal niet sterven - zei de slang:

In tegendeel, God weet dat jullie de ogen open gaan, zodra je daarvan eet, en dat jullie dan als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad”.

Eva keek naar de boom

Overdenking

Zingen: *Midden in de winternacht* (allegro)

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, laat de bel, laat
de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren.
2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen,
bij de schapen in de stal/ en zij speelden samen.
elke vogel zingt zijn lied, herders waarom speelt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, laat de bel, laat
de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren.
3. Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen.
elke vogel zingt zijn lied, herders waarom danst gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan, laat de bel, laat
de trom, laat de beltrom horen, Christus is geboren.

Gebeden - besloten met Onze Vader Verborgen

Onze vader verborgen - (tekst: Huub Oosterhuis)
uw naam worde zichtbaar in ons -
uw koninkrijk kome op aarde - (N.B.: na elke regel
uw wil geschiede: - één tel rust -)
een wereld met bomen tot in de hemel, -
waar water, schoonheid, en brood -
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten -
waar troost en vergeving is -
en mensen spreken als mensen -
waar kinderen helder en jong zijn -
dieren niet worden gepijnigd -
nooit één mens meer gemarteld -
niet één mens meer geknecht -
Doof de hel in ons hoofd -
leg uw woord op ons hart -

*breek het ijzer met handen -
breek de macht van het kwaad -
Van U is de toekomst -
kome wat komt, - Amen.*

Collecte - bestemd voor *Kinderen in de Knel*



Vreest niet ...

Alles op slot. En niemand beweegt
Bang voor een fout, we raken verkramp
Als niemand vergeeft.

Het is te vol, te veel, te weinig...
Te boos, te bang, te kleinig:
"Laten we gaan. Laten we gaan."

Wat nou als het niet kan? Straks gaat het mis,
of niet als gehoopt. En wat doen we dan?

Maar stel alles lukt. Stel het gaat wel?
We wagen de sprong, we nemen de stap
Je weet niet, maar stél

Laten we gaan. Laten we gaan.
Tot hier. En nu verder. Laten we gaan. *(tekst van Jasper Kuijk)*



Zingen: Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde (2x)
in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Zending en Zegen – blessing & peace



bij: Vreest niet:

De tekst van Jasper Kuijk (slimste mens 2022, Zweden):

was een aansporing aan zichzelf om de grote stap van verhuizen naar Zweden te durven nemen.

Tegelijk is het een oproep aan 'Nederland', om weer meer te durven en te dromen. Ambitie te hebben. Kijken naar wat er mogelijk is.

“Vulkanische” Afbeelding **voorkant:**

Het betreft een afbeelding uit de serie “wonderen in de sloot”

en is in feite de eruptie van een vulkaan van algen (!)

De Vier Kaarsen van Advent

Eén kaars maakt de nacht minder zwart

Eén ster maakt de lucht minder dreigend

Eén hand maakt de weg minder eenzaam

Eén stem maakt de dag minder stil

Markante **uitspraak:**

“ *Ik zoek naar mensen die bijdragen,
niet naar mensen die wegnemen* “ .

Tot **besluit:**

“Als alles op omvallen staat, bestaat altijd de kans
dat het de goede kant op valt”

*Wij wensen je Gezegende Kerstdagen
en een met zachtheid, moed en overtuiging geleefd 2023*