

Kerstnacht 24 december 2022

Dorpskerk Schoorl



Ca. 1450 Anoniem

Met: klein koor Chantous- Leen Koning, orgel- Rob Snip, trompet,
Lettie Oosterhof, voorganger, lectoren

Voor de dienst:

Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal.
Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken van d'eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten-begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen het nacht'lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen, is Christus 't eeuwig licht.

Stille Nacht

Koor:

Stille nacht heilige nacht, Davids Zoon lang verwacht
die miljoenen eens zaligen zal, werd geboren in Bethl'hem's stal,
Hij der schepselen Heer, Hij der schepselen Heer.

Allen:

Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor. Leer me U danken daarvoor.

Allen

Stille nacht, heilige nacht, vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!

Stilte

1. O kom, o kom Immanuel, Verlos uw volk, uw Israel,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel.

2. O kom, Gij wortel Isai, verlos ons van de tirannie,
Van alle goden dezer eeuw, O Herder, sla de boze leeuw,
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!

3. O kom, o kom, Gij Orient en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood.
Wij groeten reeds uw morgenrood.
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!

4. O kom, Gij sleutel Davids kom en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israel! Hij is nabij, Immanuel!

Welkom

Openingswoorden

Uit het duister hier gekomen (Tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Henry J. Gaunlett/Once in Royal David's City)

Koor

1. Uit het duister hier gekomen,
mensen van de wereldnacht.
Onbestemd, verward in dromen,
niet vermoedend wie hen wacht.
Zoekend of een woord opgaat
als een ster van dageraad.

2. Nacht waarin zou zijn geboren,
die de naam heeft 'dat Gij redt'.
Morgentaal in onze oren,
hemel op ons hoofd gezet.
Ogenwenkend woord van u,
nieuw getijde dat is nu.

Allen3 Gij die nieuw zijt alle dagen.
Bron en hartslag van de tijd.
Kunt Gij een moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt?
Die gezegd hebt 'Ik zal zijn'
en 'de dood zal niet meer zijn'.

Allen4 Zeg ons dat Gij niet zult slapen.
Eerste stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen.
Waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar uw licht.

De kaarsen worden aangestoken

*Eén ster maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars maakt de nacht minder zwart.
Eén hand maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem maakt de dag minder stil.
Eén ster maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars maakt de nacht minder zwart.*

Solo koor: Gesu Bambino

Gebed

Zingen: 494 Vanwaar zijt gij gekomen

1. Vanwaar zijt Gij gekomen
wij wisten niets van U,
in onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt gij,
die onder ons wilt wonen, zo ver weg, zo dichtbij.

2. Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in ied're mensentaal
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God

3. Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan.
Uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed,
een kind voor ons geboren,
een mens die leven moet.

Eerste lezing naar Jesaja 8

Kerstnacht is uit je huis gaan samen met anderen. Een oud gevoel dat je bij de hand neemt. Een weggestopt verlangen naar vredige wereld dat de kop opsteekt. Met je kinderogen kijken naar een stal en een boom. Nieuwsgierig rennen als de herders.

*Kerstnacht is gaan met dat volk dat in duisternis ronddoolt.
Een schitterend licht zien. Je laten beschijnen door een helder licht.
Zien dat het juk dat drukt op zoveel mensen, stokken, zweepen die slaan op onschuldigen, dat dat allemaal verbrijzeld wordt.
Dat elke laars die dreunend stampt, elke mantel waar bloed aan kleeft, dat dat verbrand kan worden. Dat het opnieuw kan beginnen:
Met een kind, dat alle namen draagt van een vredesstichter.
Een kind als heerser, een kind als God. Laten we gaan kijken, nieuwsgierig als de herders. Nieuwsgierig als een kind.*

Solo door Leen Koning

Kerstevangelie naar Lukas

Lezen 2: 1-7

Zingen: 505: 1 In de nacht (In de bleak midwinter)

Koor

In de nacht gekomen kind van hogerhand.
Licht in blinde ogen, licht dat zingend brandt,
kom in onze dagen, kom in onze nacht,
hoor de aarde klagen, Heer, de wereld wacht.

Lezen Lukas 2: 8-14

Allen 505: 2

In de nacht gekomen, kind dat met geduld
eeuwenoude dromen eindelijk vervult.
Kom in onze dagen, kom in onze nacht,
kom met uw gestage, milde overmacht.

Lukas 2: 15-19

Allen 505: 3

In de nacht gekomen onmiskenbaar kind,
kom, doorwaai de bomen,
zachte zuidenwind.
Kom in onze dagen, kom in onze nacht,
laat uw morgen dagen, kom de wereld wacht.

Lukas 2: 20

Zingen 478: 1,2 Komt verwondert u

Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielenwensen, ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die 't woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht, ziet, die 't al is, in gebreken,
ziet, die 't licht is, in de nacht, ziet, die 't goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

Ziet, hoe dat men met Hem handelt, hoe men Hem in doeken windt,
die met zijne godheid wandelt op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden, die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here, die 't al draagt in zijn hand.

Preek

Solo koor: Christmas Gloria

Gebed afgewisseld met

Laudate omnes gentes, laudate Dominum-

Laudate omnes gentes, laudate Dominum

(Taize 117d)

Onze Vader

Collecte en zang van Chantous: Jesus, what a wonderful child

Slotwoord en zegen

Geduld

*Elke dag zinkt weg in de nacht,
maar er is een bron
die het licht vasthoudt, op de bodem.*

Je moet aan de rand

*van de donkere bron hurken
om naar het gezonken licht te bengelen,
met geduld. (Pablo Neruda)*

Slotlied: Hoor de eng'len zingen d'eer (481)

1. Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
Zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

3. Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt, taal en teken in de tijd.
Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer



Ca.1440 *Getijdenboek Catharina van Kleef*