

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
20 november 2022, 10 uur in
het Witte Kerkje in Groet

Vasthouden

Voorganger: ds. Lettie Oosterhof - muziek: Leen Koning en Gert Floor

ambtsdrager en lector: Mieke ten Pierick



De klok slaat 10

Muziek voor de dienst: aria uit *Elias* van F. Mendelssohn

Welkom

Stilte

Zingen lied 601 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Woorden aan het begin

Gebed afgewisseld met 833 – Neem mij aan zoals ik ben

Over de dienst

Lezing: Genesis 50: 22-26

Jozef bleef in Egypte wonen, met zijn hele familie. Hij werd honderdtien jaar. Hij zag Efraïms kleinkinderen nog, en ook de kinderen van Machir, de zoon van Manasse, die hij beschouwde als zijn eigen kinderen. Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: 'God zal zich jullie lot aantrekken: Hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat Hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zullen meenemen.' Jozef stierf toen hij honderdtien jaar was. Hij werd gebalsemd en in een doodskist gelegd, in Egypte.

Gedenken

Niemand sterft zolang je hem gedenkt.

Koester God, de namen die wij gedenken, dat zij geborgen zijn bij U en ons.

We noemen de namen en ontsteken licht voor:

Sibilla Gerardina Blom-de Kloet, overleden op 6 februari.

Maatje Lena van der Maas-Hollestelle, overleden op 7 maart

Zingen Als alles duister is 2x

The image shows a musical score for the hymn 'Als alles duister is'. It consists of four staves of music in G major (one sharp) and 4/4 time. The lyrics are written below the notes. The first two staves form the first line of the hymn, and the last two staves form the second line. The lyrics are: 'Als al les dui ter is, ont steek dan een lich tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. Als al les dui ter is, ont steek dan een lich tend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.'

Riekje Meij – van Wieren, overleden op 8 maart

Gijsbertus van Reenen, overleden op 9 maart

Jacob Gutker, overleden op 15 april

We zingen: Als alles duister is (2x)

Marianne Carolina Lagerburg-Driessen, overleden op 13 september
Johanna Hendrika van Reenen-Janssen, overleden op 14 september
Johanna Beate von Balluseck-van der Paauw, overleden op 12 oktober

We zingen: Als alles duister is 2x

De laatste kaars

Niemand sterft zolang je hem gedenkt "Koester God de namen die wij gedenken, dat zij geborgen zijn bij U en ons. Laat de zon van Uw aangezicht over ons opgaan. Zegen ons allen met het licht in Uw ogen.

Zingen 951 – Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt

Lezen:

*Ik houd het kleine ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren.
Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,
alsof je enkel opgehouden was.
Ik hoor (hoe kon ik denken dat hetgene
waardoor ik ben, voor altijd was verdwenen?),
ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,
en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan; tast toe: er is op je gerekend.*



Overweging

Muziek: *Gott ist mein Hirte*, Antonin Dvorak op. 99

Gebeden

Collectes

1 ste collecte-diaconaal:

Deze ochtend collecteren we voor de eigen diaconie voor activiteiten als bv. koffieochtenden, en het verzorgen van een bloemetje uit de dienst bij ziek en zeer en blijdschap.

De 2e collecte is voor onderhoud van de kerkgebouwen en de kosten van de eredienst

slotlied 416 -Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen

Muziek: *Wachet auf, ruft uns die Stimme*

Dienst beluisteren? Kerkomroep.nl

Volgende week begint de advent:

Voorganger 1 en 2 advent: ds. Fokko F. Omta

3 advent: Festival of Lessons and Carols

4 advent: ds. Lettie Oosterhof