

Orde van dienst voor zondag 15 mei 2022
Vierde zondag na Pasen- zondag van de echte herder

Voorganger: ds. Lettie Oosterhof
Organist: Willem Leegwater
Ambtsdrager van dienst: Mieke ten Pierick

Muziek voor de dienst

Welkom en stilte

Lied: 283 – In de veelheid van geluiden

Aanvangswoorden en gebed

Lied 653: 1 en 6 – U kennen, uit en tot U leven

Waar gaat het over

Lezing: Johannes 10: 11 – 16

Ik ben de echte herder. Een echte herder is bereid zijn leven te geven voor de schapen. ¹² Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; ¹³ de man is maar ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. ¹⁴ Ik ben de echte herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, ¹⁵ zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. ¹⁶ Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.



Psalm 23b: 1 en 2 – De Heer is mijn herder

Tekst: SCHUILEN in een wereld zonder herders

Eerste gedicht: Weg

Dag in dag uit nam hij het woord,
mijn vader. Gedragen en kalm
gaf hij zijn adem aan een psalm,
zoals dat na de maaltijd hoort.

Ik wist: aan alles was gedacht,
het kwam wel goed. Geduldig bracht
hij ons naar de vertrouwde verte
met wuivend riet en struikgewas
en in dit waterlandschap werd de
waarheid een pad door het moeras,
een weg, veilig genoeg om er te
wandelen, zolang mijn vader las.

(Harmen Wind)



Psalm 23c: 1,2,3 – Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Tekst: EEN SCHUILPLAATS BIEDEN

Gedicht: Omschrijvingen van de liefste 8

Je bent mij zo nodig. Ik weet wel dat de Heer mijn herder is en dat Hij mij niets laat ontbreken, maar wanneer jij mij dat niet bent, weet ik niet wat mijn leven nog kan zijn. Wanneer Hij jou niet geeft, geeft Hij mij niets, want wat mij niet bereikt wordt door jouw hand is dood voordat ik het ooit krijgen zou.

Dat kan niet, zeg je, want dan stel je mij voor Hem, een verantwoordelijkheid die ik niet dragen kan. Weet je dat zeker? Lees de psalm. Wie dorst schenkt Hij in overvloed zijn wijn. Maar, liefste, wie anders dan jij is mij zijn beker?

(Gabriel Smit)

Gedicht: Moed

U bent mijn schuilplaats zing ik en ik schuil. Toverkunst van de illusie, muziek genade van het woord. Maar de moed om niét te schuilen, op te staan en tegen de wind in over de zandvlakte richting einder te gaan, waarom daagt die mij uit en plaagt mij het verwijt een lafaard te zijn als ik mij berg in de schoot van uw woord? *(Anton Ent)*

Lied: 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang

Gebeden- Stil gebed- Onze Vader

Gedicht: Schuilen

Toen wij dachten dat zij niets meer wist, wilde ik nog iets proberen met een heel oud lied, niet omdat we verlangden naar een laatste woord, maar om met haar te schuilen in een psalm-- Ik zei: Ook al ga ik door een dal van schaduwen des doods...-- En zij: ik vrees geen kwaad.-- En ik: Want Gij-- En zij: zijt bij mij. *(Geert Boogaard)*

Mededelingen en collectes

1e collecte: diaconaal - Kerk in Actie-Diaconaat Nederland: De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen.

2e collecte: voor onderhoud van de kerken en de kosten van de eredienst. Hoe u thuis kunt bijdragen leest u in de nieuwsbrief.

Slotlied 1005: 1,2,4 – Zoekend naar licht

Zegen

