

Zinnig en Zalig



Activiteiten
vol zinnige vragen en zalig eten

Januari 2022-Juli 2022

**Protestantse Gemeente te
Schoorl- Groet- Camp**

Woord vooraf

De activiteiten in deze folder werden bedacht en georganiseerd door de Denktank. Een groep enthousiaste mensen uit Schoorl. We zijn een werkgroep vanuit de Protestantse Gemeente, maar we hebben verschillende achtergronden. We vinden het allemaal belangrijk dat er plekken zijn waar aandacht is voor levensvragen, waar het stil mag zijn, waar je een kaarsje aan kunt steken, waar iets moois te beleven valt. *Zinnig en Zalig* noemen we dat met een knipoog. Wat is daar een mooiere plek voor dan een oud kerkje? We nodigen je van harte uit om mee te doen.

Maar, op dit moment is er nog steeds veel onzeker.

Wat kan wel en wat kan niet doorgaan? Daarom hebben we tot de zomer een beperkt aantal activiteiten bedacht. En onder voorbehoud.

Voor alle activiteiten: we houden ons aan de coronaregels. Let ook op de nieuwsbrief en website.

Contact: Lettie Oosterhof

Email: lettieoosterhof@gmail.com

Tel: 072 - 743 94 50 of 06 -12 14 40 60

www.kerkschoorl.nl

Bezielde Verhalen

Plaats en tijd: 16.00 uur,
in de Dorpskerk Schoorl, Duinweg 5

Zondag 20 februari: LOS DURVEN LATEN



Sander de Zwart neemt ons mee in de stap die hij nam om zijn baan bij de Rabobank op te zeggen. Vanuit deze vrijheid maakte hij keuzes om zijn missie waar te maken. Hij coacht nu mensen die voor vergelijkbare keuzes staan.

Zondag 27 maart: DE WEG VAN DE SOEFI



Umtul Valeton-Kiekens is nauw betrokken bij de Soefibeweging. Ze vertelt ons over deze spirituele levenshouding die je helpt vrijer te staan tegenover je beperkingen. Het Soefisme is universeel en laat zich inspireren door alle religies. Voedsel voor je ziel.

Zondag 1 mei: EEN LIEFDE IN DRESDEN



Michel Veering vertelt over zijn boek met de gelijknamige titel. *Een liefde in Dresden* is naast een uniek en schitterend geschreven ooggetuigenverslag van het beruchte bombardement, een bijzonder aangrijpend verhaal van een liefde die geweld, honger en chaos wist te overwinnen.

Een goed gesprek bij je thuis

Drie ruime huiskamers waar je met elkaar kunt praten over het onderwerp: “*missionaire gemeente*”. Welke missie heeft de kerk? Is ze er voor de vaste leden? Is ze er voor iedereen? Is ze open en heeft ze een meerwaarde voor het dorp? Welke activiteiten vind je belangrijk? Hoe waardeer je *De Denktank*? (Zie eerste bladzij van dit programma). Hoe zie jij de toekomst van de kerk? Of je jezelf nou vriend noemt of kritische toeschouwer of betrokken kerklid of nog anders, we hopen dat je meepraat en -denkt!

Dinsdagavond 1 maart, 19.30 uur

Woensdagmiddag 2 maart, 14.00 uur

Donderdagmiddag 10 maart, 14.00 uur

Inlichtingen en opgave bij: ds. Lettie Oosterhof

De eerste keer is in de pastorie, Duinweg 6 Schoorl. Dit gesprek is ook een voorbereiding van de kerkdienst op 13 maart die over dit thema gaat. Van de tweede en derde keer wordt de plaats nog bekend gemaakt. Wil jij gastheer of -vrouw zijn, geef het door.

Is er leven na de dood?

Ieder mens denkt wel 'es over dit onderwerp na. Iets of niets?

En naarmate je ouder wordt steeds meer.

Zijn er verhalen in de bijbel die je gedachten kunnen verdiepen?

Of die je op andere gedachten brengen?

Gaat de bijbel over doodgaan of over opstaan?

Leidraad is het boekje van Wim van Weren, *Doodgaan ...en dan*. De auteur slaat niet alleen de bijbel open maar luistert ook naar muziek en kijkt naar kunst.

Data: 9 en 23 maart, 3 april

Tijd: 14.30 uur

**Plaats: Parochiekerk Joannes de Doper,
Heereweg 171, 1871 EE Schoorl**

Hou me vast, maak me open is het thema van Pasen en de tijd voor Pasen. Het gaat over bang zijn voor de ander en ook... bang zijn voor jezelf. Het gaat over je openen en opstaan. Over open grenzen en gesloten bubbels. Daar gaat het oude verhaal van Jezus ook over: levensangst en levensmoed.

Data: 6, 13, 20 en 27 maart en 2 en 9 april

Tijd: 10.00 uur

Plaats: beurtelings in de Dorpskerk, Duinweg 5 in Schoorl en in het Witte Kerkje, Kerkbrink 1 in Groet.

De Goede Week

Deze week is de afsluiting van de Veertigdagen- of Vastentijd. Een week vol passie en Pasen. In de kerk en overal in Nederland wordt het verhaal van Jezus' dood en opstanding verteld, gespeeld, gehoord.

Witte Donderdag vieren we rond de tafel het Laatste Avondmaal.

Goede Vrijdag een muzikale viering rond het lijden en sterven van Jezus.

Stille Zaterdag: een wandeling.

Stilte afgewisseld met liederen uit Taizé. We beginnen en eindigen bij het Witte Kerkje. Het licht van kaarsen en volle maan brengen ons verder naar het Paaslicht.

17 april: op **Paaszondag** een vrolijke viering als afsluiting met jong en oud.

Tijd en plaats:

Donderdag 14 april, 19.30 Witte Kerkje Groet

Vrijdag 15 april, 19.30 uur Dorpskerk Schoorl

Zaterdag 16 april, 19.30 uur Witte Kerkje Groet (start).

Zondag 17 april, 10.00 uur Dorpskerk Schoorl



Midzomerfeestje

Een alternatief voor de kerst inn die twee keer niet heeft kunnen plaatsvinden. Een zomerse bijeenkomst met veel muziek van harmonie De Vriendschap en Chantous. Iedereen is welkom. Op z'n Amerikaans. Trakteer de andere aanwezigen op een door jou meegenomen hapje of drankje. En er schiet vast iets over voor toevallige voorbijgangers met lege handen.

Tijd en plaats:

Zondag 19 juni, 17.00 uur, in de tuin van de Dorpskerk in Schoorl.

Informatie: ds. Lettie Oosterhof



Wil je mee inspireren en geïnspireerd worden? Vind je het leuk om mee te denken?

Informeel vrijblijvend: 06-12 14 40 60

