

EERSTE ZONDAG 2022, 2 JANUARI**Online Kerkdienst vanuit de Dorpskerk in Schoorl, aanvang 10 uur.**

m.m.v.

**Leen Koning (orgel), Eric Taanman (zang), Anneke Maijer (ouderling van dienst),
ds. Lettie Oosterhof en ds. Fokko F. Omta****Thema: Geen nieuw begin zonder verzoening****Orgelspel voor aanvang van de dienst****De klok slaat 10 uur****Welkom****Aanvangslied: Lied 150 – Loof God, loof Hem overal****Onze Hulp ... & Groet****Gebed om vergeving (naar het Joodse gebed: *Avinoe Malkenoe*)****Orgelspel****Bij het Thema: Nieuwjaar, opnieuw beginnen: wat is daarvoor nodig?****Lied 313: 1 en 5 – Een rijke schat van wijsheid****Schriftlezing: Leviticus 23, 24**

De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: De eerste dag van de [...] maand moeten de ramshoorns schallen. [*Dit is het Joodse Nieuwjaar: Rosj Hashana*]. Het zal voor jullie een rustdag zijn, die je als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moet de Heer een offergave aanbieden.

En de tiende dag van die [...] maand is het Grote Verzoendag: een dag die jullie als heilige dag samen moeten vieren.

Leen musicceert op het thema Jom Ha Sjofar (dag van de ramshoorn).**Schriftlezing: Mattheus 18: 12 - 22**

Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: hij wil niet dat een van deze 'geringen' verloren gaat.

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: alle wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn.



En al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren.

Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.

Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zeven maal toe?

Jezus antwoordde: Niet tot zeven maal toe, maar tot zeventig maal zeven.

Lied 494: 1 en 3 – Vanwaar zijt Gij gekomen

Preek

Lied 793: 1 en 3 – Bron van liefde, licht en leven

Gebeden van dank, voorbeden, stil gebed en Onze vader

Mededelingen en collectes:

1ste collecte: Diaconaal – het Lilianefonds

2de collecte: voor onderhoud van de kerken en voor de kosten van de eredienst

Hoe u aan de collectes kunt bijdragen leest u in de nieuwsbrief.

Slotlied 863: 1, 4, 5 en 6 – Nu laat ons God de Here.....

Wegzending en Zegen

Mededelingen [Collecte]

Slotlied 863: 1, 4, 5 en 6

Wegzending en Zegen