

Orde van dienst voor zondag 3 oktober 2021, 10.00 uur, in het Witte Kerkje in Groet

Voorganger: ds. Sibilla Verhagen uit Alkmaar - Organist: Leen Koning
Ambtsdrager van dienst: Ton Peters

Welkom

Moment van Stilte

Aanvangslied: Psalm 148: 1 en 3 - Halleluja! Prijs God en zing

Aanvangswoord en Groet

Drempelgebed

Woord ten leven

Zingen: Psalm 148: 4

Dienst van het Woord

Gebed lied 336: Open ons en raak ons aan

Bijbellezing: 1 Koningen 5 vers 9-14

God schonk Salomo zeer veel wijsheid en onderscheidingsvermogen en een veelomvattende kennis van zaken, zo overvloedig als zandkorrels op het strand langs de zee. In wijsheid overtrof Salomo alle oosterlingen en alle Egyptenaren.

Hij was wijzer dan alle andere mensen, wijzer dan de Ezrachiet Etan en wijzer dan Machois zonen Heman, Kalkol en Darda; zijn roem drong door tot alle omringende volken

Hij dichtte drieduizend spreuken en duizend vijf liederen, over allerlei soorten planten, van de ceder op de Libanon tot de majoraan die uit de muur groeit, en over de lopende dieren, de vogels, de kruipende dieren en de vissen.

Uit alle omringende landen kwamen mensen om naar Salomo's wijsheid te luisteren, afgezanten van de koningen die over zijn wijsheid hadden gehoord.

Zingen: Lied 998 - Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen

Bijbellezing: Spreuken 25 vers 16 en 17

16-Als je honing hebt gevonden, eet dan niet meer dan goed voor je is, spaar je maag, anders braak je het uit.

17-Bezoek een vriend alleen zo nu en dan, anders word je hem teveel en gaat hij je haten spaar je maag, anders braak je het uit.

Meditatieve muziek: Kol Nidrei

Overdenking

Meditatieve muziek: Andante uit een mis van Couperin

Dankgebed en Voorbeden afgesloten met het Onze Vader

Mededelingen en collectedoelen

1e collecte: diaconaal - Israëlcollecte Protestantse Kerk - Kerk en Israëel

Kerk en Israëel verbonden door gesprek en ontmoeting

2e collecte: voor onderhoud van onze kerken en de kosten van de eredienst.

De opbrengst van de schaalcollecte bij de uitgang zal gelijkmatig over beide doelen worden verdeeld

Slotlied: 905 - Wie zich door God alleen laat leiden

Wegzending en Zegen (afgesloten met het zeggen van 3x Amen door de gemeente)