



Zinnig en Zalig

Activiteiten

januari-juni 2020

Protestantse Gemeente te
Schoorl- Groet- Camp

In deze folder vind je activiteiten van januari tot juni: kunst, cultuur, levensvragen in de bezielde kerken van Schoorl en Groet.

Contact: Lettie Oosterhof
Email: lettieoosterhof@gmail.com
Tel: 072 - 743 94 50

BEZIELDE VERHALEN

Thema: *vasthouden en loslaten*.

Deze verhalen worden gehouden in de Dorpskerk, Duinweg 5, Schoorl en starten om 16.00 uur.

Het derde verhaal is in mei en past bij de herdenking op 4 mei.

Zondag 16 februari: **VRAGEN ROND HET LEVENSEINDE**

Marinus van den Berg spreekt over omgaan met de dood. Dat moet je niet wegstoppen. Een actueel onderwerp nu er zo veel gepraat wordt over voltooid leven.

Zondag 22 maart: **LOS DURVEN LATEN**

Sander de Zwart neemt ons mee in zijn stap die hij nam om zijn baan bij de Rabobank op te zeggen. Vanuit deze vrijheid maakte hij keuzes om zijn missie waar te maken. Hij coacht nu mensen die voor vergelijkbare keuzes staan.

Zondag 3 mei: **EEN LIEFDE IN DRESDEN**

Michel Veering vertelt over zijn boek met de gelijknamige titel 'Een liefde in Dresden'. In dit boek ontrafelt hij de bijzondere liefdesgeschiedenis van zijn ouders Jan en Therese. Zij overleefden het bombardement op Dresden, waarna ze elkaar uit het oog verloren maar niet loslieten.

Vrijdag 7, 14, 21 en 28 februari: **DE ZEVEN HOOFDZONDEN**

Het woordje zonde klinkt saai, maar wie het heeft over de zeven hoofdzonden trekt een kast open vol spannende onderwerpen. De zonden, komend uit de bijbel, vervolgens uitgewerkt in de Middeleeuwen, in beeldende kunst en literatuur en nu weer terug als een handige morele kapstok. De hoofdzonden maken nog steeds nieuwsgierig naar je eigen en vooral andermans verborgen lust en luiheid, woede en jaloezie. Kijken, luisteren, leren. Met ruimte voor vragen en gesprek.

Graag aanmelden bij ds Lettie Oosterhof die de cursus geeft.

Plaats: Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, 1861 LK Bergen

Tijd: 10.00 uur.

Vrijdag 6, 13 en 20 maart: **GODDELIJKE KUNST**

6 schilderijen, 6 verhalen, 100 vragen. In deze cursus van drie bijeenkomsten bekijken we zes schilderijen met onbekende en bekende bijbelverhalen. We kijken naar het schilderij waarbij enige achtergrond (stijl, symboliek gegeven), we horen het verhaal. Hebben beeld en verhaal ons nog iets te zeggen?

Horen we de vragen die het schilderij *ons* stelt?

Vragen over bijvoorbeeld: zin, hoop, vergeven? Daarover praten en denken we met elkaar. Graag aanmelden bij ds. Lettie Oosterhof die de cursus geeft.

Plaats: De Blinkerd,
Heereweg 150, 1871 EM Schoorl
Tijd: 10.00 uur - Kosten: € 30,00

Zaterdag 11 april: **STILLE ZATERDAG**

maken we weer een stiltewandeling. In de stilte klinkt een gedicht. De wandeling begint bij en eindigt in het Witte Kerkje in Groet waar we met mooie muziek worden ontvangen. Aansluitend is er koffie in de Witte Huisjes.

Plaats: Witte Kerkje, Kerkbrink 1, 1873 HH Groet.
Tijd: wandeling 19.30 en vesper 20.30 uur

Vrijdag 5 juni: **VERHALENMAALTIJD**

Een heerlijke maaltijd en bijpassend verhaal door Nellie Markus. In 2006 reisden Nellie en haar partner voor het eerst naar Mexico om hun sponsorkind Antonio op te zoeken in het weeshuis. Als dramatherapeute wist Nellie wat creatieve therapie zoals muziek, drama en dans kan betekenen voor kinderen. Zij bood jongeren aan om traumatische ervaringen uit het verleden te verwerken. Haar verhaal gaat over het leven van twee jongeren die in Mexico in een Familiehuis wonen: *Alejandra en José*.

Plaats: De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl, tid: 18.00 uur
Prijs: € 15. Reserveren bij Hans van Wingerden:
hanswing@quicknet.nl

informatie over alle activiteiten is ook te vinden op onze website:

www.kerkschoorl.nl of www.kerkgroet.nl

LEDEN DENKTANK:

Riekje Meij

Martin de Zwart

Hans van Wingerden

Jeannette de Vries

Lettie Oosterhof

ADRESSEN: Dorpskerk. Duinweg 5, 1871 AC Schoorl
Witte Kerkje, Kerkbrink 18, 1873 HH Groet



www.kerkschoorl.nl