

Zinnig en Zalig



Activiteiten
september 2019-juli 2020
Protestantse Gemeente te
Schoorl- Groet- Camp

Woord vooraf

De activiteiten in deze folder werden bedacht en georganiseerd door de Denktank. Een groep van vijf enthousiaste mensen uit Schoorl. We zijn een werkgroep van de Protestantse Gemeente, maar we hebben verschillende achtergronden. We vinden het allemaal belangrijk dat er plekken zijn waar aandacht is voor levensvragen, waar het stil mag zijn, waar je een kaarsje aan kunt steken, waar actueel theater te zien is of waar je een mooi concert en een goed verhaal kunt horen. Je kunt er ook over 'god' praten en een echt kerstverhaal beluisteren.

Zinnig en Zalig noemen we dat met een knipoog. Wat is daar een mooiere plek voor dan een oud kerkje? We nodigen je van harte uit om mee te doen.

De toegang is meestal gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

Contact: Lettie Oosterhof

Email: lettieoosterhof@gmail.com

Tel: 072 - 743 94 50



www.kerkschoorl.nl

September 2019

Zondag 29 september: **HELP! DE KERK BEWEEGT!**

Alphons Leijsen neemt ons mee in de rol van het kerkgebouw in het verleden, het heden en de toekomst. Is dit een kans of een bedreiging?

Plaats: Witte Kerkje, Kerkbrink 1, 1873 HH Groet

Tijd: 16.00 uur

Oktober/November 2019

Woensdag 30 oktober, 6 november, 13 november

DE LEVENSFILOSOFIE VAN PREDIKER

Je kunt het boekje in een uur lezen en er tegelijkertijd drie avonden over praten. De schrijver van het Bijbelboek Prediker filosofeert het liefst met een goed glas wijn in de hand. Hij is een zoeker en twijfelaar. Hij geeft prima adviezen aan moderne mensen die te hard werken en zichzelf te serieus nemen. Leiding: ds. Lettie Oosterhof.

Plaats: Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl

Tijd: 20.00 uur

Zondag 20 oktober: **EN WAT ZIJ ZONG...**

12 psalmen, 12 componisten, 12 zangers. Psalmen vertellen over hoogte- en dieptepunten in het leven. Laat je betoveren door geschoolde stemmen, blazers en toetsen. Het concert werd bedacht door Lettie Oosterhof en Marga van der Pol voor de kerk in Schoorl en in mei 2019 uitgevoerd. Nu nog eens voor iedereen die er niet bij kon zijn.

Projectkoor *Klein Sine*. Musici: Marga van der Pol, Paul Valk. Regie en teksten: Lettie Oosterhof



Plaats: Lukaskerk, Oude Kanaaldijk 9-11, 1825 AT Alkmaar

Tijd: 11.30 uur

Zondag 10 november: **TAIZE - VIERING**

Een sfeervolle viering. Voor wie behoefte heeft aan stilte, meditatie en mooie muziek.

Plaats: Witte Kerkje, Kerkbrink 1, 1873 HH Groet
Tijd: 16.00 uur



Zondag 17 november: **OVT (ONVOLTOOID VERLEDEN TIJD)**

Lettie Oosterhof maakte voor de vierde keer een voorstelling rond 'Allerzielen'. In deze voorstelling staat ze samen met beeldend kunstenaar Willem Schotten stil bij inwoners van Schoorl en Groet die er niet meer zijn. Wat hebben ze achtergelaten aan nabestaanden en de gemeenschap? Grafstenen, plaatselijke geschiedenis, zand en gevonden voorwerpen. Met muziek van Peter Broersen.



Plaats: Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl
Tijd: 16.00 uur

DECEMBER 2019

Zondag 15 december: **KERST INN**

De kerst inn rond en in de kerk van Schoorl is bekend vanwege de gemoedelijke uitstraling. Ouderwetse samenzang en glühwein. Meer is niet nodig om kerst te vieren. Koor Chantous en vrouwenkoor Vigorosa staan garant voor prachtige kerstmuziek.

Plaats: Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl
Tijd: 14.00-16.00 uur

Zondag 22 maart: **LOS DURVEN LATEN**

Sander de Zwart neemt ons mee in zijn stap die hij nam om zijn baan bij de Rabobank op te zeggen. Vanuit deze vrijheid maakte hij keuzes om zijn missie waar te maken. Hij coacht nu mensen die voor vergelijkbare keuzes staan.

Zondag 3 mei: **EEN LIEFDE IN DRESDEN**

Michel Veering vertelt over zijn boek met de gelijknamige titel. *Een liefde in Dresden* is naast een uniek en schitterend geschreven ooggetuigenverslag van het beruchte bombardement, een bijzonder aangrijpend verhaal van een liefde die geweld, honger en chaos wist te overwinnen.

Vrijdag 7, 14, 21 en 28 februari: **DE ZEVEN HOOFDZONDEN**

Het woordje zonde klinkt saai, maar wie het heeft over de zeven hoofdzonden trekt een kast open vol spannende onderwerpen. De zonden, komend uit de bijbel, vervolgens uitgewerkt in de Middeleeuwen, in beeldende kunst en literatuur en nu weer terug als een handige morele kapstok. De hoofdzonden maken nog steeds nieuwsgierig naar je eigen en vooral andermans verborgen lust en luiheid, woede en jaloezie. Kijken, luisteren, leren. Met ruimte voor vragen en gesprek.

Graag aanmelden bij ds Lettie Oosterhof die de cursus geeft.

Plaats: Ruïnekerk, Raadhuisstraat 1, 1861 LK Bergen

Tijd: 10.00 uur.

Vrijdag 6, 13 en 20 maart: **GODDELIJKE KUNST**

6 schilderijen, 6 verhalen, 100 vragen. In deze cursus van drie bijeenkomsten bekijken we zes schilderijen met onbekende en bekende bijbelverhalen. We kijken naar het schilderij waarbij enige achtergrond (stijl, symboliek gegeven), we horen het verhaal. Hebben beeld en verhaal ons nog iets te zeggen?

Horen we de vragen die het schilderij *ons* stelt?

Jan Lievens, Abraham en Isaac (ca. 1637)

Vragen over bijvoorbeeld: zin, hoop, vergeven? Daarover praten en denken we met elkaar. Graag aanmelden bij ds. Lettie Oosterhof die de cursus geeft.

Plaats: De Blinkerd,
Heereweg 150, 1871 EM Schoorl
Tijd: 10.00 uur - Kosten: € 30,00



Donderdag 9 april: WITTE DONDERDAG

vieren we rond een gedekte tafel in een schemerige, verstilde kerk. Oude gebaren, muziek, beeld, en elkaars gezelschap.

Plaats: Witte Kerkje, Kerkbrink 1, 1873 HH Groet
Tijd: 19.30 uur

Vrijdag 10 april: GOEDE VRIJDAG

vieren we door stil te staan bij het lijdensverhaal en aangrijpende lijdensmuziek. Koor onder leiding van Ellen Verburgt.

Plaats: Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl
Tijd: 19.30 uur

Zaterdag 11 april: STILLE ZATERDAG

maken we weer een stiltewandeling. In de stilte klinkt een gedicht. De wandeling begint bij en eindigt in het Witte Kerkje in Groet waar we met mooie muziek worden ontvangen. Aansluitend is er koffie in de Witte Huisjes.

Plaats: Witte Kerkje, Kerkbrink 1, 1873 HH Groet.
Tijd: wandeling 19.30 en vesper 20.30 uur

Zondag 12 april: PAASZONDAG: Een viering in de Dorpskerk in Schoorl. De stilte is verdwenen. De narcissen bloeien. De *halleluja's* zijn niet van de lucht. Met medewerking van Leen Koning en zijn koor.

Plaats: Dorpskerk, Duinweg 5, 1871 AC Schoorl
Tijd: 10.00 uur

Donderdag 4 juni: VERHALENMAALTIJD

Een heerlijke maaltijd en bijpassend verhaal over Alejandro en José verteld door Nellie Markus. In 2006 reisden Nellie en haar partner voor het eerst naar Mexico om hun sponsorkind Antonio op te zoeken in het weeshuis. Dat lieten ze vervolgens niet meer los.

Als dramatherapeute wist Nellie wat creatieve therapie zoals muziek, drama en dans kan betekenen voor kinderen. Zij bood jongeren aan om traumatische ervaringen uit het verleden te verwerken.

De Monoloog die Nellie schreef gaat over het leven van twee jongeren die in Mexico in een Familiehuis wonen: *Alejandra en José*.

Plaats: De Blinkerd, Heereweg 150, 1871 EM Schoorl

Tijd: 18.00 uur

Prijs: € 15. Reserveren bij Hans van Wingerden: hanswing@quicknet.nl

Informatie over alle activiteiten is ook te vinden op onze website:

www.kerkschoorl.nl of www.kerkgroet.nl

LEDEN DENKTANK:

Riekje Meij

Martin de Zwart

Hans van Wingerden

Jeannette de Vries

Lettie Oosterhof

ADRESSEN: Dorpskerk. Duinweg 5, 1871 AC Schoorl

Witte Kerkje, Kerkbrink 18, 1873 HH Groet

