

# Zinnig en Zalig



## **Activiteiten** Januari 2019-juli 2019

Protestantse Gemeente  
Schoorl- Groet- Camp

## Woord vooraf

De activiteiten in deze folder werden bedacht en georganiseerd door de Denktank. Een groep van vijf enthousiaste mensen uit Schoorl en Groet.

We zijn een werkgroep van de Protestantse Gemeente, maar we hebben verschillende achtergronden. We vinden het allemaal belangrijk dat er plekken zijn waar aandacht is voor levensvragen, waar het stil mag zijn, waar je een kaarsje aan kunt steken, waar actueel theater te zien is of waar je een mooi concert en een goed verhaal kunt horen. Je kunt er ook over “god” praten en een echt kerstverhaal beluisteren.

Zinnig en Zalig noemen we dat met een knipoog. Wat is daar een mooiere plek voor dan een oud kerkje? We nodigen je van harte uit om mee te doen.

Met uitzondering van de verhalenmaaltijd is de toegang voor alle activiteiten gratis. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

## Contact:

Lettie Oosterhof

Email: [lettieoosterhof@gmail.com](mailto:lettieoosterhof@gmail.com)

Tel: 072 - 743 94 50



## IN GESPREK OVER JOB

Net als vorig jaar: drie bijeenkomsten om inspiratie te zoeken en te ontvangen. Dit jaar is het uitgangspunt het bijbelboek Job. Een hartverscheurend verhaal over het lijden van een goed mens. Waarom moet dat en wat heeft God er mee te maken? Zijn er antwoorden op die vragen? En zo niet: kun je dan net zo goed niet geloven? We lezen, praten en maken uitstapjes naar tegendraadse schrijvers en publicisten over Job (o.a. Guus Kuijer, Theodor Holman)

*(Afbeelding: Vincent van Gogh)*



Gespreksleider: Lettie Oosterhof

Plaats: Dorpskerk Schoorl

Datum: woensdagavonden 23 januari, 6 en 20 februari

Tijd: 20.00 uur-21.30 uur

## OECUMENISCHE GESPREKSGROEP PERSPECTIEF

Dit jaar verdiept de groep zich in de Psalmen. Welke psalmen spreken je aan, welke roepen vragen op? Hoe werden ze bewerkt en op muziek gezet? Zijn er in de Islam ook psalmen?

Nieuwe deelnemers zijn uiteraard welkom.

Gespreksleider: Lettie Oosterhof

Plaats: Dorpskerk Schoorl

Datum: woensdagmiddagen 30 januari, 13 februari, 27 februari, 13 maart en 27 maart

Tijd: 15.00 uur

## BEZIELDE VERHALEN

*Dit seizoen rond het thema: 'Van schoonheid en troost'. Kan kunst troosten? Ogentroost? Orentroost?*

**FRANS BUISSINK** neemt ons mee in de schoonheid van de natuur en de troost die dat biedt. Frans heeft twee passies: schilderen en de natuur. Zijn werk bestaat voornamelijk uit kenmerkende Noord-Hollandse landschappen. Hij studeerde aan de Rietveld Academie en schreef artikelen voor natuurtijdschriften zoals *Grasduinen* en was hoofdredacteur van het blad *Vogels*. Hij is nu redacteur van het blad van Landschap Noord-Holland en columnist.

Samen met Marjolein Bastin maakte hij diverse boeken over de natuur. Frans heeft 30 jaar lang in Schoorl gewoond. Meer informatie [www.fransbuisink.nl](http://www.fransbuisink.nl)

Plaats: Dorpskerk Schoorl

Datum: Zondag 27 januari en tijd: 16.00 uur

**PIM TE BOKKEL** neemt ons mee in de schoonheid van zijn gedichten. Bieden ze ook troost? Pim debuteerde in 2007 met de bundel *Wie trekt de regen aan?* Te Bokkels gedichten verschenen in literaire tijdschriften, en landelijke kranten. Hij was te horen op allerlei festivals. In 2019 verschijnt zijn vierde dichtbundel bij uitgeverij Nieuw Amsterdam, *Dit en alles en heel het heelal*. Pim werd geboren in De Achterhoek, studeerde in Amsterdam en woont nu in Schoorl. “In gewone, alledaagse woorden schrijft hij poëzie”, schreef het Noordhollands Dagblad.

Plaats: Dorpskerk Schoorl

Datum: Zondag 17 februari en tijd: 16.00 uur

**ARIJ VAN VLIET** weet als geen ander het publiek te betrekken bij de schoonheid van gedichten. Arij is na zijn leven als priester in de Christengemeenschap in Alkmaar dichter geworden. Hij oefent dit vak op een bijzondere manier uit. Hij dicht voor de mensen die hij op straat ontmoet of op uitnodiging bij speciale gelegenheden. Hij moedigt mensen aan zelf gedichten voor te dragen onder de boom in Bergen of te schrijven tijdens workshops. Ook geeft hij cursussen over dichters.



Plaats: Dorpskerk Schoorl

Datum: Zondag 17 maart en tijd: 16.00 uur

## SOEPMAALTIJDEN

In het kader van de Vastentijd voor Pasen houden we vier keer een sobere soepmaaltijd op woensdagavond. Voor iedereen die het fijn vindt om met anderen even stil te staan bij deze periode



Plaats: wordt nog bekend gemaakt

Datum: 20, 27 maart, 3, 10 april en tijd: 18.00 uur.

## CURSUS: TIEN DEUGDEN VOOR HET MODERNE LEVEN

Goed leven is een hele kunst. Wie bepaalt wat goed is of moet iedereen het voor zichzelf weten? Vroeger was het gemakkelijker en waren normen en waarden duidelijker. De levenskunst wil helpen. Het begint bij jezelf te oefenen in deugden zoals vertrouwen, echtheid, integriteit, respect, geduld, vergeving. Zo kun je jezelf leren om “voortreffelijk” te leven.

Opgeven bij Lettie Oosterhof.

Prijs € 30,00.

Plaats: De Blinkerd

Data: Vrijdagochtenden 8, 15 en 22 maart en tijd: 10.00 uur



**TAIZÉ VIERING:** Een sfeervolle viering in de stijl van het oecumenische klooster in Taizé (in Frankrijk). Voor wie behoefte heeft aan stilte, meditatie en mooie muziek.

Plaats: Parochiekerk Catrijp

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl

Datum: Zondag 7 april en tijd: 16.00 uur

**PASEN:** De vierdaagse paascyclus begint dit jaar op 18 april. Het thema is dit jaar: *'Met lege handen'*. Als je geconfronteerd wordt met afscheid of lijden sta je vaak met lege handen. Maar het paasverhaal laat ook horen hoe je met lege handen kunt leven.

**WITTE DONDERDAG** vieren we rond een gedekte tafel in een schemerige, verstilde kerk. Oude gebaren, muziek, beeld, en elkaars gezelschap.

Plaats: Dorpskerk Schoorl  
Datum: 18 april en tijd: 19.30 uur

**GOEDE VRIJDAG** luisteren en kijken we naar de veertien kruiswegstaties zoals ze op muziek gezet werden door Franz Liszt in zijn *Via Crucis*; het vertelt het verhaal van Jezus' gang naar Golgotha. Onder leiding van Ellen Verbugt wordt het gezongen door Artex Kamerkoor. Piano: Karin Haasdijk.

Plaats: Witte Kerkje Groet  
Datum: 19 april en tijd: 19.30 uur

Op **STILLE ZATERDAG** maken we weer een stiltewandeling. Dit jaar staat het labyrint centraal. Een labyrint symboliseert de levensreis die ieder mens maakt. Let op: de wandeling begint dit jaar later en we lopen rechtstreeks de kerk binnen waar Klaartje Broersen ons ontvangt met harpmuziek. Aansluitend is er koffie in de Witte Huisjes  
Plaats: Witte kerkje in Groet  
Datum 20 april, tijd: wandeling 19.30 uur en vesper 20.30 uur

**PAASZONDAG:** Een viering in de kerk in Schoorl. De stilte is verdwenen. De narcissen bloeien. De halleluja's zijn niet van de lucht. Maar hoe zit het nou met die lege handen? Met medewerking van Leen Koning en zijn koor.

Plaats: Dorpskerk Schoorl  
Datum: 21 april en tijd: 10.00 uur



**EN WAT ZIJ ZONG.....:** een vocaal dubbelkwartet, een blokfluitkwintet, een organist, en een verteller laten 12 psalmen horen op muziek van 12 componisten. Eeuwig mooie muziek maar die teksten... Is er nog een brug te slaan? De psalmen vertellen over hoogte- en dieptepunten in het leven. Over vertrouwen en wanhoop. Laat je betoveren door geschoolde stemmen, blazers en toetsen. Laat je meenemen door teksten over het leven; soms zwaar soms licht.



Muzikale leiding: Marga van der Pol  
Blokfluitkwintet: Soethout  
Orgel: Ralph Nagelkerke  
Verteller en teksten: Lettie Oosterhof  
Plaats: Dorpskerk Schoorl  
Datum: 12 mei en tijd: 16.00 uur

**VERHALENMAALTIJD:** eten en verhalen vertellen vormen een prima combinatie. Laat je verrassen door gezelschap, voedsel en verhaal! Deze keer een heel bijzondere verhaalvoorstelling: *De aarde is van iedereen*". Een grootmoeder en een boer vertellen hun verhalen. Ze leggen hun oor te luisteren bij een wijze indiaan. Hij weet nog dat je bij je geboorte de aarde cadeau krijgt. Als we onze dankbaarheid voor het leven - dat de aarde ons geeft - actief kunnen voelen, kan de wil ontstaan om onze oermoeder iets terug te geven. De verhalen worden omlijst door cellomuziek en een kleurrijk decor van papierkunstenaar Nico Kool.

Opgeven bij Hans van Wingerden: [hanswing@quicknet.nl](mailto:hanswing@quicknet.nl)  
tel. 072 - 509 14 99.

Plaats: De Blinkerd, Heereweg 150,  
1871 EM Schoorl

Prijs: €15

Datum: Woensdag 5 juni en tijd: 18.00 - 20.00 uur

**MUZIEK IN DE KERK** Er zijn in de zomermaanden geregeld concerten in de kerkjes van Groet en Schoorl. In Groet is in juli en augustus op maandagavond de braderie. Daar is ook de protestantse gemeente aanwezig met een keur aan kraampjes!

*Informatie over alle activiteiten is ook te vinden op onze website:*

[www.kerkschoorl.nl](http://www.kerkschoorl.nl)

**LEDEN DENKTANK:...**

Riekje Meij

Martin de Zwart

Hans van Wingerden

Jeannette de Vries

Lettie Oosterhof

**ADRESSEN:**

