

# Zinnig en Zalig



## **Activiteiten** september-december 2018

Protestantse Gemeente te  
Schoorl- Groet- Camp

## Woord vooraf

De activiteiten in deze folder werden bedacht en georganiseerd door de Denktank. Een groep van zes enthousiaste mensen uit Schoorl en Groet.

We zijn een werkgroep van de Protestantse Gemeente, maar we hebben verschillende achtergronden. We vinden het belangrijk dat er plekken zijn waar aandacht is voor levensvragen, waar het stil mag zijn, waar je een kaarsje aan kunt steken, waar actueel theater te zien is of waar je een mooi concert en een goed verhaal kunt horen. Je kunt er ook over God praten en een echt kerstverhaal beluisteren.

Zinnig en Zalig noemen we dat met een knipoog. Wat is daar een mooiere plek voor dan een oud kerkje? We nodigen je van harte uit om mee te doen.

De toegang voor alle activiteiten is gratis, maar een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld.

### Contact:

Ds Lettie Oosterhof

Email: [lettieoosterhof@gmail.com](mailto:lettieoosterhof@gmail.com)

Tel: (072) 743 94 50



[www.kerkschoorl.nl](http://www.kerkschoorl.nl)

# Oktober

Zondag 7 oktober

## JUDITH

Op 7 oktober is er in de dorpskerk van Schoorl een vertelvoorstelling: *Judith*. Pauline Seebregts, die de voorstelling heeft gemaakt is professioneel verhalenvertelster. In 2017 werd ze gekozen tot Vertelambassadeur van Nederland en Vlaanderen. *Judith* is een apocrief bijbelboek (het mocht vroeger niet in de Bijbel opgenomen worden). Het is het verhaal van een moedige vrouw die opkomt voor haar volk en de beslissing neemt om de aanvoerder van de vijanden, Holofernes, te vermoorden.



Lukas Cranach de Oude (1560)

Voor Pauline is deze vraag belangrijk: wat zou jij doen als het er werkelijk op aan komt? Wat is goed en wat is kwaad? Hoe moedig ben je in gevaarlijke omstandigheden? Zo brengt ze het verhaal dichtbij de toeschouwers.

Meer weten over Pauline?  
[www.paulineseebregts.nl](http://www.paulineseebregts.nl)

Tijd 15.00 uur  
Plaats: Dorpskerk  
Duinweg 5 1871 AC Schoorl

Dinsdag 2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari

## VERSLAAFD AAN GOD

Het boekje *Verslaafd aan God* is geschreven door Peter Rollins (1974), schrijver, filosoof en theoloog uit Ierland. Hij schrijft provocerend, ernstig en geestig. Hij stelt dat veel mensen verslaafd zijn aan een God die hen gelukkig moet maken en hun leegte opvult. Zo wordt God verkocht als “geluksproduct”. Rollins betoogt dat vragen en ongeluk ook bij het leven horen. God is alleen te vinden als je van het hele leven houdt en er niet voor vlucht. Het gesprek aan de hand van het boekje wordt geleid door ds. Lettie Oosterhof en ds. Henri Fröhlich. Na de jaarwisseling wordt het voortgezet.

Meer info over deze tegendraadse schrijver op [www.peterrollins.com](http://www.peterrollins.com)

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Consistorie Dorpskerk Duinweg 5 1871 AC Schoorl



# NOVEMBER

Zondag 4 november

## LOF DER ONVOLMAAKTHEID



Een lezing van Gerbert van Loenen over zijn boek *Lof der onvolmaaktheid* en de vraag waarom zelfbeschikking niet genoeg is om goed te leven en te sterven. Van Loenen vindt dat het niet alleen moet gaan over zelfbeschikking maar ook over verbondenheid met anderen. Ook vraagt hij aandacht voor de tegenspoed in het leven en hoe je die kunt accepteren. Hij baseert zijn betoog op (eigen) ervaringen met ziekte, handicaps en de (zelfgekozen) dood van dierbaren.

Gerbert van Loenen (1964) is publicist. Hij werkte tot 2014 als hoofdredacteur van dagblad *Trouw*.

Tijd: 16.00 uur

Plaats: Dorpskerk Duinweg 5 1871 AC Schoorl

Zondag 11 november

## TAIZÉ VIERING

Een sfeervolle viering in de stijl van het oecumenische klooster in Taizé (in Frankrijk). Voor wie behoefte heeft aan stilte, meditatie en mooie muziek in de drukte van het leven. De spirualiteit van Taizé raakte bekend in de hele wereld.

Tijd: 16.00 uur

Plaats: Parochiekerk H. Joannes de Doper Heereweg 171  
1871 EE Schoorl

Zondag 18 en 25 november

## IN PARADISUM (reprise)

Vorig jaar maakten Lettie Oosterhof en Ellen Verburgt (koormuziek) voor de kerk in Schoorl de voorstelling: *In Paradisum*. Veel mensen gaven aan de voorstelling nog te willen zien. Daarom wordt ze herhaald in twee andere kerken.

Lettie vertelt uit het boek *Zondagavond* van Vonne van der Meer.



Het gaat over een oud ritueel, de ziekenzalving aan het sterfbed. We kennen de stervende Robert niet maar is hij niet als ieder van ons? Iemand die aan het eind van zijn leven naar vrede zoekt met de ander en zichzelf. Tijdens het verhaal ontsteekt het publiek de kaarsen bij het sterfbed van Robert. Ellen leidt het projectkoor Vaduz.

Tijd: 18 november 16.00 uur

Plaats: Prot. kerk Schermerhorn

Tijd: 25 november 16.00 uur

Plaats: Vredeskerkje Bergen aan Zee

# DECEMBER

Zondag 16 december

## KERST INN

De Kerst Inn rond en in de kerk van Schoorl is bekend vanwege de gemoedelijke uitstraling. Geen poespas en commercie maar eerlijke kerstliederen van plaatselijke koren, een glas glühwein, een enkel goed doel en een bijzonder kerstverhaal. Buiten ontmoeting en binnen zingen. Meer is niet nodig om kerst te vieren.

Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur

Plaats: Dorpskerk Duinweg 5 1871 AC Schoorl



Zondag 23 december

## Festival of Lessons and Carols

De Engelse kerk is beroemd om haar muzikale kersttradities. Een Festival of Lessons and Carols is er zo één. Kerstlezingen worden afgewisseld met heel veel Christmas Carols. Ze worden in deze uitvoering prachtig gezongen door het koor *Echo* uit Heerhugowaard, begeleid op orgel, piano en dwarsfluit. Het koor heeft er jarenlange ervaring mee.

Tijd: 10.00 uur

Plaats: Dorpskerk Duinweg 5 1871 AC Schoorl

Maandag 24 december

### **KINDERKERSTVIERING**

Tijd 17.00 uur

Plaats: Witte Kerkje Groet  
Kerkbrink 1 1873 HH

### **KERSTNACHTVIERING**

Tijd: 22.00u

Plaats: Dorpskerk Duinweg 5 1871 AC Schoorl



### **VERWACHT IN HET NIEUWE JAAR**

Januari: In gesprek, praten over geloven wel/niet/een beetje

Januari-Maart: Drie bezielde verhalen

Januari/februari: Gespreksgroep Perspectief

3 maart: Concert-voorstelling: Psalmen als levensliederen op muziek van alle tijden.

Maart/april: De zeven deugden, cursus over levenskunst

Goede Vrijdag: Via Crucis Franz Liszt door Artex Kamerkoor

Stille Zaterdag: Stille Wandeling

Mei: Verhalenmaaltijd

